



Nijkleaster

Stilte Besinning Ferbining

Gebed om gastvrijheid

Ons land – nou ja ... het land waarin wij wonen –
een open ruimte, grenzeloos gastvrij
voor allen die op zoek zijn naar een menswaardig bestaan.
Ons land een ruimte waar elk haar naam in vrede draagt ...

Onze kloostergemeenschap een gastvrije ruimte,
een prachthuis tussen groene weiden, open
voor alle zoekers naar zin en samenhang in hun leven,
tot rust komend in de stilte, tot zichzelf komend in bezinning
en tot elkaar in de verbinding met anderen ...
een ruimte voor U, God, om mens te worden.

Het zijn mooie woorden, hooggestemde idealen wellicht.
De werkelijkheid om ons heen en de soms moedeloze gedachten
in ons hoofd die daaruit voortvloeien, laten vaak anders zien.

En toch ...
En toch geven we de moed niet op,
blijven we geloven in liefde als ons enige wapen,
blijven we werken aan vrede en brood voor alle mensen.
En voelen we ons geroepen om voor elkaar zo goed als Gij te zijn.

Ja ... heel Uw schepping als één wereldwijde, gastvrije tafel,
waar niemand wordt geweerd. Moge het zó zijn.
Niet vandaag al, wellicht, maar in Gods naam morgen dan toch.

Reinier Nummerdor
Nijkleaster, zondag 17 november 2024

Kleaster Westerhûs (postadres)

It Westerhûs 1
9027 BN HILAARD

Radboudkerk

Sluytermanwei 4
9023 AB, JORWERT

email: info@nijkleaster.frl
www.nijkleaster.frl

KvK: 01151683 Erkend ANBI

IBAN NL02 ABNA 0541 418 440