

Leer ons delen

Wat we delen aan liefde vermenigvuldigt zich,
het groeit en bloeit in mensen. En plant zich voort.

Wat we delen aan vrede kan ontwapenend werken,
als we de moed hebben om weerloos
in dit leven te staan.

Wat we delen aan warmte en licht werkt helend,
het verdrijft duisternis, kilheid.

Wat we delen aan wat we als “ons bezit” beschouwen,
schenken we in zekere zin aan onszelf:
onlosmakelijk met elkaar verbonden als we zijn.

Leer ons te delen, wat we hebben, wat we zijn,
delen zoals Jezus dat doet.

Jezelf uitdelen als brood dat gebroken wordt,
als licht in deze wereld,
als innerlijke vrede
als mens geworden liefde.....

(Reinier Nummerdor, predikant en kleasterling op klooster Westerhûs)