

Heilig geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht

De heilige geest is niet de wind, de storm, de lucht.

De heilige geest is ook niet de levensadem van ons lichaam, de lucht in onze longen.

Ook de hartstocht van de een voor de ander is geen heilige geest.

Maar hartstocht voor gerechtigheid en vrede is heilige geest.

Gloed van ontferming en dat we het gesmoorde schreeuwen van alle vermiste en bedreigde kinderen horen.

En dat wij niet ophouden naar woorden te zoeken van bemoediging, en van protest, ook dat je je niet met stomheid laat slaan.

Dat je elkaar blijft toezingen en zegenen en niet toegeeft aan de harde taal die mensen onderuit haalt, dat is heilige geest.

De heilige geest is iets in mensen, een kracht een inzicht,

een intuïtie die ons ontvankelijk maakt;

een tegenkracht, tegen alles wat hard en koud en versteend is.

Iets in mensen? God in mensen.

Dát in mensen, waarin zij beeld en gelijken zijn van Hem die Schepper en Bevrijder heet.

Heilige geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.

*Tekst van Huub Oosterhuis uit "Een weg van dagen"*