

Gebed om liefde (bij Valentijnsdag)

Eeuwige en goede God
in dankbaarheid ontvangen wij
de drievoudige liefde
van Eros, Philia en Agapè.

Wij zijn dankbaar voor Eros,
de erotische liefde.
Wij bidden dat wij groeien in en genieten van
de lichamelijke liefde
van tederheid en extase.

Wij zijn dankbaar voor Philia,
de vriendschappelijke liefde.
Wij bidden dat wij groeien in en genieten van
de liefde tussen zielsverwanten
van vertrouwen en in een
open ruimte zonder angst.

Wij zijn dankbaar voor Apapè,
de onbaatzuchtige naastenliefde.
Wij bidden dat wij groeien in en genieten van
de geestelijke liefde
van aandacht en zorg.

Wij bidden dat wij groeien in en genieten van
uw liefde
van tederheid en extase
van vertrouwen zonder angst
van aandacht en zorg.

(Hinne Wagenaar | Nijkleaster)

Gebed om leafde (by Falentynsdei)

Ivige en goede God
yn tankberens ûntfange wy
de trijedûbelde leafde
fan Eros, Philia en Agapè.

Wy binne tankber foar Eros,
de eroatyske leafde.
Wy bidde dat wy groeie yn en genietsje fan
de lichamelike leafde
fan tearens en ekstase.

Wy binne tankber foar Philia
de freonskiplike leafde.
Wy bidde dat wy groeie yn en genietsje fan
de leafde tusken besibbe sielen
fan fertrouwen en yn in
iepen romte sûnder eangst.

Wy binne tankber foar Agapè
de belangeleaze neisteleafde.
Wy bidde dat wy groeie yn en genietsje fan
de geastlike leafde
fan omtinken en soarch.

Wy bidde dat wy groeie yn en genietsje fan
jo leafde
fan tearens en ekstase
fan fertrouwen sûnder eangst
fan omtinken en soarch.

(Hinne Wagenaar | Nijkleaster)