



Nijkleaster

Kring van Aandacht: 'Ik steek een kaarsje aan voor ...'

Kring van Aandacht

Aandacht voor elkaar en aandacht voor de wereld zijn belangrijke waarden in onze gemeenschap. In de Kring van Aandacht willen we vormgeven aan deze aandacht voor elkaar: de mensen van onze gemeenschap en de mensen met wie we samenwonen in onze directe omgeving van familie, werk en dorp of stad. We voelen de behoefte om deze aandacht te oefenen, omdat we niet zomaar een aandachtige gemeenschap zijn.

Viering

Aandacht voor een ander begint ermee dat je geraakt wordt door wat iemand meemaakt en dat je daar met heel je hart bij stil staat. Om het in christelijke termen te zeggen: het begint met gebed. Daarom organiseren we elke maand een viering, een Kring van Aandacht, waarin we een kaarsje aansteken en bidden voor wie dat nodig heeft. Deze viering herinnert ons er telkens weer aan wie onze aandacht nodig heeft.

Dragende gemeenschap

Aan het eind van de viering wordt ieder uitgenodigd om een of meer mensen voor wie een kaarsje is aangestoken de komende maand met zich mee te dragen in gebed en aandacht. Als je wilt, kun je hun naam op een kaartje schrijven om jezelf deze maand aan hen te herinneren. Aandacht geven doe je op een manier die bij jou en bij de ander past. Zo hopen we meer en meer een dragende gemeenschap te worden.

Een hart zo wijd als de wereld

Naast deze persoonlijke kaarsjes en gebeden is er in de viering ook ruimte om een kaarsje aan te steken voor mensen verder weg en voor vrede en gerechtigheid in de wereld. Leed dichtbij, in onze eigen kring, staat niet los van het leed van mensen ver weg. Ook vinden we het belangrijk te beseffen dat veel persoonlijk leed voortkomt uit onrecht. Aandacht voor mensen en aandacht voor vrede en gerechtigheid horen bij elkaar.

Uitnodiging om mee te doen

Je kunt op een aantal manieren meedoen:

- Door de week kun je in de gebedshoek van de kerk altijd een kaarsje aansteken of een gebed of zakdoek (symbool voor tranen van geluk of verdriet) ophangen.
- Ook kun je altijd een kaartje invullen en dat in het 'kistje van aandacht' in de kerk doen. Dit kistje komt tijdens de vieringen in de Kring van Aandacht te staan, maar wordt niet geopend.
- Je kunt een verzoek sturen aan kringvanaandacht@nijkleaster.frl wanneer je wilt dat je wens of gebed met name genoemd wordt tijdens de viering van de Kring van Aandacht. Zo kun je ook meedoen wanneer je er niet bij kunt zijn of op afstand woont. Tijdens de viering zal alleen de naam of het thema kort benoemd worden bij het aansteken van een kaarsje. We gaan vertrouwelijk om met de informatie die schriftelijk met ons gedeeld wordt.
- Kom naar de viering van de Kring van Aandacht, eens per maand op zondagmorgen om 09.30 uur.

Praktische informatie

Plaats: Kerk van Jorwert
Data: 2e zondag van de maand
(behalve juli en augustus)
Tijd: 09.30 uur
E-mailadres: kringvanaandacht@nijkleaster.frl

**Maak mij mild en vriendelijk
zodat ik mijn naaste draag
zoals ik zelf gedragen zou willen worden**



Mijn gedachten gaan uit naar...

Ik bid voor...

