

*En nu ging de ster  
die ze hadden zien opgaan  
voor hen uit.  
- Matteüs 2,9*

Voor wie ver moet reizen

Als je de reis  
in z'n geheel had kunnen overzien,  
was je misschien nooit  
op pad gegaan,  
had je nooit  
die eerste stap gezet  
van de plaats die je kende  
naar de plaats die je niet kent.

Noem het  
een van de zegeningen  
van de weg:  
dat we die  
alleen in etappes zien  
terwijl hij zich  
voor ons ontvouwt  
en binnen bereik komt,  
stap voor stap.

Het enige  
dat we kunnen doen  
is gaan  
en al gaande  
de pelgrimsgeloftes doen:

wees trouw aan  
de volgende stap;  
vertrouw op meer  
dan alleen de kaart;  
geef gehoor aan de wegwijzers  
van intuïtie en droom;  
volg de ster  
die alleen jij  
kunt herkennen;

houd je ogen open  
voor de wonderen  
onderweg;  
houd vol  
voorbij afleidingen,  
voorbij vermoeidheid,  
voorbij wat je verleidt

om af te haken.

Er zijn ook geloften  
die alleen jij kent:  
de geheime geloften  
van jouw unieke pad  
en de nieuwe  
die nodig blijken  
als de weg  
zich opent  
langs kronkelwegen  
die je niet  
had kunnen voorzien.

Houd ze, breek ze,  
maak ze opnieuw;  
elke gelofte wordt  
deel van je pad.  
Elke keuze geeft vorm  
aan de weg  
die je zal brengen  
naar de plaats  
waar je tenslotte  
zult knielen

om aan te bieden  
het geschenk zo nodig -  
het geschenk dat alleen jij  
kunt geven -

voordat je je omkeert  
naar huis  
langs een andere weg.

Uit: Jan Richardson, *Circle of grace, A book of blessings for the seasons*  
(vertaling Saskia Leene)