

Kompleten

Bea

dat it stil is
yn myn hert en libben
yn myn wêzen

dat it iepen is
yn myn hûs en rom
om my hinne

dat it no noch
lege fuld wurdt
en folslein

Completen

Prayer

let be peaceful
my heart and vivid
my soul

let be open
my home and space
surround me

let what is empty
be filled
and complete

(c) Tryntsje van der Veer

Skreaun by de Evensong fan it Guildford Cathedral Choir o.l.f. Katherine Dienes-Williams,
Ljouwert Bonifatiustsjerke op 6.4.19

De **completen** vormen het laatste getijdengebed van de dag. Het woord is afkomstig van het Latijnse *completorium* dat *afronding* betekent of *complere = vullen*. De completen komen voor in de Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, het anglicanisme, het lutheranisme en enkele andere denominaties met liturgische tradities van het christendom. Het stamt uit de 6e eeuw.