

Gebed in de kerk van Jorwert

(bij Psalm 33 van H. Oosterhuis uit *150 psalmen vrij*)

Eeuw na eeuw zijn mensen samengekomen in deze kerk,
deze gewijde ruimte
om te zingen
we stemmen in met de psalmdichter:
zingen maakt gelukkig
het is goed en mooi om samen te zingen
we mogen dankbaar zijn:
voor musici, voor dichters.

Eeuw na eeuw zijn mensen samengekomen in deze kerk,
deze gewijde ruimte
om te luisteren naar Uw woord
altijd komt Uw woord
en altijd komt het goed
ondanks alles wat niét goed is in deze wereld:
alle onrecht, alle geweld, alle verdriet.

Eeuw na eeuw zijn mensen samengekomen in deze kerk,
deze gewijde ruimte
in de hoop en de verwachting
iets te ervaren van thuiskomen
bij U
bij elkaar
bij onszelf.

En vandaag sluiten wij ons bij hen aan
bij die eindeloze rij mensen
die ons zijn voorgegaan
we stemmen met hen in
en zingen U toe:
met de woorden van het Onze Vader:

God fan fier en hein, ús Heit.....

(Reinier Nummerdor, Nijkleaster)