



Nijkleaster

Programma Nijkleaster

VOORJAAR 2023

STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING

DE KRING VAN NIJKLEASTER

Wanneer je je thuis begint te voelen bij Nijkleaster, kan het verlangen groeien je meer te verbinden met de Nijkleaster gemeenschap. We willen je van harte uitnodigen om in de kring van Nijkleaster te treden. Dat kan op diverse manieren, al naar gelang je eigen verlangen en mogelijkheden: als donateur, vriend, lid of als kleasterling van Nijkleaster. Kijk voor informatie op de website:

<https://nijkleaster.frl/>

<https://nijkleaster.frl/de-kring-van-nijkleaster/>



*Onmisbaar deel van de keten,
onmisbaar jij in de kring.
Welkom wil ik je heten
menslief voor wie ik zing.*

*Een cirkel vormen wij samen,
een ring van licht in de nacht.
Welkom heet ik je tranen,
welkom heet ik je lach.*

Hein Stufkens



TIGE WOLKOM, VAN HARTE WELKOM BIJ NIJKLEASTER

2023 wordt voor Nijkleaster een bijzonder jaar. Met Pinksteren openen we onze tweede locatie, Nijkleaster-Westerhûs, en gaan we samen met de protestantse gemeente Westerwert verder als één geheel. In deze folder vind je naast ons voorjaarsprogramma informatie over deze nieuwe fase en over meeleven op klooster Westerhûs vanaf Pinksteren 2023.

Voor vragen over Nijkleaster en het voorjaarsprogramma kun je altijd terecht bij kloostercoördinator Annet Draaisma (a.draaisma@nijkleaster.frl / 06-19167455)

NIJKLEASTER TOT NU TOE

2022 was voor Nijkleaster een jaar van transitie. In de periode 2012-2022 hebben we samen met de protestantse gemeente Westerwert gebouwd aan de gastvrije klooster-gemeenschap die we willen zijn. Een plek van stilte, bezinning en verbinding waar je zomaar mag komen aanwaaien of waar je je duurzaam aan kunt verbinden. De kerk van Jorwert is steeds onze thuisbasis geweest en blijft dat in de toekomst ook. Na jaren van voorbereiding is in 2022 de bouw van een tweede locatie van start gegaan. Op ongeveer een kilometer van Jorwert wordt een monumentale boerderij verbouwd tot een nieuw klooster, een modern retraitecentrum: Nijkleaster-Westerhûs. In deze folder zie je beelden van het klooster in aanbouw.



KLOOSTER WESTERHÛS

In 2023 wordt het proces van transitie voltooid. In de eerste helft van 2023 wordt het nieuwe klooster opgeleverd: een volledig gerestaureerde boerderij met nieuwbouw van 9 gastenkamers en 3 kloosterappartementen. De gebouwen staan rondom de kloostertuin in het midden. Het geheel wordt ook omringd door tuinen: een boomgaard, een kruidentuin, een groentetuin en uitgestrekte landerijen die bestemd zijn voor agrarisch natuurbeheer speciaal gericht op weidevogels. Na Pinksteren 2023 kun je een of meer kamers boeken voor een weekend, midweek of week. Je leeft dan mee op het ritme van de kloostergemeenschap.

Als we spreken over een kerk of klooster dan denken we al snel aan een gebouw. Bij Nijkleaster gaat het ons in de eerste plaats om jou als mens en om een beweging van mensen samen. Nijkleaster wil een plaats zijn waar je 'naar binnen kunt kijken' en waar er zorg is voor onze ziel. Tegelijk ook een plaats van veel verbinding onderling. De gebouwen zijn natuurlijk ook belangrijk, maar dan vooral om onze doelstelling te dienen. We hopen van harte dat Klooster Westerhûs werkelijk een plek wordt van stilte en bezinning, van verwondering en verbinding, van ora et labora (bidden en werken).

WEES WELKOM

Nijkleaster is een moderne kleasterbeweging. Je bent als gast altijd van harte welkom bij de activiteiten en bijeenkomsten van Nijkleaster, zowel in de Radboudkerk van Jorwert (Nijkleaster-Jorwert) als op de kloosterlocatie Westerhûs (Nijkleaster-Westerhûs). Je hoeft aan geen voorwaarden te voldoen en kunt gewoon meedoen. Je mag vrijuit gebruik maken van ons aanbod om bijvoorbeeld een poosje te schuilen en op adem te komen. Ook als dat is uit nieuwsgierigheid of om te proberen. Nijkleaster wil een pleisterplaats voor onderweg zijn. Schroom dus niet om binnen te komen en om mee te doen.

KLEASTERKUIER

WOENSDAGOGHTEND 9.30-12.30 UUR

Iedere woensdagmorgen biedt Nijkleaster je ruimte voor rust en bezinning met een eenvoudig programma. We beginnen met een ochtendgebed om 9.30 uur in de kerk van Jorwert. Na het ochtendgebed maken we kennis met elkaar onder het genot van koffie en thee. Daarna volgt de kleasterkuier. We sluiten af met een gezamenlijke, zelf meegebrachte lunch.

Locatie: Redbadtsjerke, Jorwert

Kosten: €5 per keer

KRING VAN AANDACHT

TWEDE DONDERDAG VAN DE MAAND, 19.30 UUR

Aandacht voor elkaar en aandacht voor de wereld zijn belangrijke waarden in onze gemeenschap. In de Kring van Aandacht willen we vormgeven aan deze aandacht voor elkaar: de mensen van onze gemeenschap en de mensen met wie we samenwonen in onze directe omgeving van familie, werk en dorp of stad. We voelen de behoefte om deze aandacht te oefenen, omdat we niet zomaar een aandachtige gemeenschap zijn.

Aandacht voor een ander begint ermee dat je geraakt wordt door wat iemand meemaakt en dat je daar met heel je hart bij stil staat. Om het in christelijke termen te zeggen: het begint met gebed. Daarom organiseren we elke maand een viering, een Kring van Aandacht, waarin we een kaarsje aansteken en bidden voor wie dat nodig heeft. Deze viering herinnert ons er telkens weer aan wie onze aandacht nodig heeft.

Kun je zelf niet komen en wil je graag dat er een kaarsje voor iemand wordt aangestoken? Mail je verzoek naar kringvanaandacht@nijkleaster.frl

Locatie: Redbadtsjerke, Jorwert

Data: 12 januari, 9 februari, 9 maart,
13 april, 11 mei, 8 juni

Op donderdagavond 9 maart is er voorafgaand aan de viering van de Kring van Aandacht vanaf 18.00 uur Vieren en Vasten. Ook daar ben je van harte welkom.





KLEASTER-SNEON

Dit voorjaar zijn er twee kleaster-zaterdagen. In de weldadige bedding van Nijkleaster verdiepen we ons samen in een thema. De dag begint met een viering. Tussen de middag lunchen we in Café Het Wapen van Baarderadeel. Voor deze zaterdagen is aanmelden noodzakelijk. Voor beide dagen geldt dat het niet mogelijk is voor een los dagdeel in te schrijven.

Locatie: Redbadtsjerke, Jorwert
Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Kosten: €35 inclusief vegetarische lunch

KOPJE ONDER MET JONA

ZATERDAG 18 MAART

Het bijbelboekje Jona is een humoristisch verhaal over een kleine profeet die in de knoop raakt met zijn roeping. Wat valt er te ontdekken als we in de spiegel van dat verhaal kijken? Op deze kleastersneon verkennen we stap voor stap het verhaal van Jona en gebruiken daarbij verschillende werkvormen. Zo komen we dichterbij het verhaal en dichterbij onszelf. Waartoe voelen wij ons geroepen? Zitten wij ook wel eens vast in ons eigen gelijk? Hoe is het om kopje onder te gaan en weer boven te komen? En op welke momenten ervaren wij barmhartigheid? Na de lunch in het café beginnen we de middag met een kleasterkuier.

Begeleiding: Aletta Nieboer, holistisch therapeut, en
Saskia Leene, kleasterpastor

ONDERWEG NAAR EEN NIEUW BEGIN

ZATERDAG 22 APRIL

Allemaal zijn we onderweg: de weg van ons verschijnen op deze aarde tot we weer verdwijnen, de weg van wieg tot graf. 'Worden wie je ten diepste bent' is onze levensopdracht. Het is een weg van vallen en opstaan en vaak opnieuw beginnen. In woorden en beelden staan we hier vandaag bij stil.

Misschien herinner je je een ontmoeting, een uitspraak van iemand, een besluit dat je nam of een persoonlijke crisis die in het (recente) verleden tot een nieuw begin heeft geleid. Autobiografisch schrijven of meditatief schilderen over zo'n fase in je leven is verrijkend en kan helend werken. Je gaat aan de slag met pen en kwast en laat je verrassen door wat er ontstaat.

De kleastersneon bestaat uit een schrijf- en een schilderworkshop. De helft van de groep begint met schrijven, de andere helft met schilderen. Na de lunch en een korte kuier wisselen we om. Aan het einde van de workshops delen we in een gesprek onze ervaringen.

Voor deze kleastersneon is schilder- of schrijftalent niet nodig. Het gaat niet om een mooi resultaat, maar om de ontdekkingsreis. Op de website vind je meer informatie over meditatief schilderen en autobiografisch schrijven.

Begeleiding: Corrie Bark, predikant en begeleider
van meditatief schilderen en Marga Claus,
schrijfster en begeleider van
autobiografisch schrijven



VIERINGEN OP ZONDAG

TSJINSTEN YN WOONZORGCENTRUM NIJ DEKAMA IN WEIDUM, WOLKOM!

Tiisdei 7 febrewaris	15.00 oere
Tiisdei 14 maart	15.00 oere
Tiisdei 4 april	15.00 oere
Tiisdei 9 maaie	15.00 oere
Tiisdei 6 juny	15.00 oere
Tiisdei 4 july	15.00 oere

Van harte welkom bij de viering op zondag in de kerk van Jorwert. In LYTS&grut vieringen staan de kinderen centraal maar iedereen is welkom. Op sommige zondagen is er geen gewone viering maar een ochtendgebed, een eenvoudige, korte kleasterviering.

22 januari	10.30 uur	LYTS&grut
29 januari	9.30 uur	
5 februari	9.30 uur	
19 februari	9.30 uur	
26 februari	10.30 uur	LYTS&grut
5 maart	9.30 uur	
19 maart	9.30 uur	
26 maart	10.30 uur	LYTS&grut
2 april	9.30 uur	
9 april	6.00 uur en 9.30 uur	Pasen
16 april	9.30 uur	
23 april	9.30 uur	ochtendgebed
30 april	11.00 uur	regiodienst in de kerk van Hilaard
7 mei	9.30 uur	
14 mei	9.30 uur	ochtendgebed

21 mei	9.30 uur	
28 mei	Pinksterweekend: zie pagina 9	
4 juni	9.30 uur	
11 juni	9.30 uur	ochtendgebed
18 juni	9.30 uur	
25 juni	9.30 uur	ochtendgebed
2 juli	9.30 uur	viering in Bears
9 juli	9.30 uur	ochtendgebed
16 juli	9.30 uur	ochtendgebed
23 juli	9.30 uur	ochtendgebed
30 juli	11.00 uur	regiodienst in Húns/Leons
6 augustus	9.30 uur	ochtendgebed
13 augustus	9.30 uur	ochtendgebed
20 augustus	9.30 uur	ochtendgebed
27 augustus	9.30 uur	ochtendgebed

OP WEG NAAR PASEN

VIEREN EN VASTEN

DONDERDAGAVOND 18.00-19.30 UUR

In de veertigdagentijd, een periode van vereenvoudigen, verdiepen en delen, ben je elke donderdag welkom voor een korte viering in de kerk. Daarna eten we soep met brood. Iedere week kiezen we samen een goed doel om financieel te ondersteunen. Je bent van harte welkom om aan te schuiven. Het is niet nodig om je op te geven.

Locatie: Redbadtsjerke, Jorwert
Data: wekelijks van donderdag 23 februari t/m Witte Donderdag 6 april

Op donderdagavond 9 maart is er aansluitend aan Vieren en Vasten een viering van de Kring van Aandacht. Ook daar ben je van harte welkom.



WITTE DONDERDAG

DONDERDAG 6 APRIL 18.00 - 19.30 UUR

Op Witte Donderdag krijgt 'Vieren en vasten' een bijzondere kleur. In de kerk dekken we feestelijk een lange tafel en we herdenken met symbolische gerechten de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen vierde: brood voor onderweg, iets bitters en iets zoets. Natuurlijk is er ook soep en gezelligheid en we zamelen geld in voor een zelfgekozen goed doel.

GOEDE VRIJDAG

VRIJDAG 7 APRIL 19.30 UUR

Met een ingetogen viering rondom het kruis staan we stil bij de dood van Jezus en bij het lijden van zoveel mensen in de wereld.

STILLE ZATERDAG

ZATERDAG 8 APRIL 9.30 - 12.30 UUR

Op deze dag van verstilling is er een extra kleasterochtend met een ochtendgebed en een kleasterkuier. Als afsluiting delen we ons meegebrachte brood.

Kosten: €5

PASEN

ZONDAG 9 APRIL 6.00 EN 9.30 UUR

In alle vroegte, om 6.00 uur, begint de Paaswake met een paasvuur buiten bij de kerk. Na een feestelijk Paasontbijt maken we een ochtendwandeling. Om 9.30 uur vieren we uitbundig het Paasfeest.

VREDE VOOR DIT HUIS

met lichtdoorschienen muren,
beschutting voor de wingerd,
de zwaluw bouwt haar nest.

Vrede voor dit huis,
gegrond op goed vertrouwen.
De poort omrankt met wijsheid
die in de morgen geurt.

Vrede voor dit huis,
een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen
om onderkomen vraagt.

FREDE FOAR DIT HÛS

dêr't ljocht skynt troch de muorren,
beskutting foar de wyngerd,
it sweltsje bout syn nêst.

Frede foar dit hûs,
fundearre op betrouwen.
De poarte sierd mei wiisheid
dy't yn de moarntiid rûkt.

Frede foar dit hûs
in rêstplak oan de paden
foar wa't my iepen hannen
graach ûnderdak ha wol.

Andries Govaart, oersetting Lyske Boersma

CANTO OSTINATO

MIDZOMERNACHT 21 JUNI 21.00 UUR

Op de langste dag van het jaar verwelkomt Nijkleaster de zomer met de Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Betoverend, toegankelijk, hypnotiserend, verrassend: zo kun je zijn muziek typeren. Omdat in de Canto Ostinato niets vast ligt, ontstaat de muziek tijdens elke uitvoering opnieuw, in de samenwerking tussen de musici.

Wiebe Kaspers - musicus te Jorwert en collega

Locatie: Redbadtsjerke, Jorwert

Kosten: € 25

PROGRAMMA OP MAAT

Wil je Nijkleaster bezoeken met een groep, dan bieden wij graag een programma op maat aan dat aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Heel verschillende groepen en teams van bijvoorbeeld kerken, scholen, bedrijven of verenigingen waren al bij ons te gast. Van kerkenraad tot jongerengroep, van schoolteam tot cantorij. Voor een hele dag of een dagdeel. Informeer bij kleastercoördinator Annet Draaisma naar de mogelijkheden en prijzen.

ONDERWEG NAAR PINKSTEREN 2023

Pinksteren 2023 vormt dit voorjaar de stip op de horizon. Dan beginnen de stichting Nijkleaster en de protestantse gemeente Westerwert aan een nieuwe fase in hun bestaan. Beide gaan op in een nieuw te vormen kleastergemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar, maar desalniettemin een historische stap. Met Pinksteren wordt de kleastergemeente opgericht, worden de kleasterlingen daaraan verbonden en wordt het klooster op Westerhûs officieel geopend.

In de aanloop naar Pinksteren worden de boerderij, de gastenkamers en de klooster-appartementen opgeleverd en ingericht. Tussen Pasen en Pinksteren zal worden proefgedraaid. In deze try-outweken worden de vieringen geoefend, de techniek getest, de bedden ingeslapen, de keuken geproefd en boerderij ingewijd.

PINKSTEREN 2023

ZONDAGMIDDAG 28 MEI

Viering in de kerk van Jorwert rond de oprichting van de kleastergemeente en het verbinden van de kleasterlingen aan de kleastergemeente. Daarna volgt de opening van Klooster Westerhûs.

MAANDAG 29 MEI

Open huis op Nijkleaster-Westerhûs
tussen 10.30 - 12.00 uur en 14.00 - 15.30 uur

Het programma voor het Pinksterweekend is nog in ontwikkeling. Kijk voor actuele informatie op www.nijkleaster.frl Voor de zondag zullen we werken met uitnodigingen. Op Pinkstermaandag is iedereen welkom om een kijkje te nemen op Klooster Westerhûs.





NA PINKSTEREN 2023

Vanaf 1 juni is het mogelijk voor een weekend, midweek of week op Klooster Westerhûs te verblijven. Je leeft mee op het ritme van de kloostergemeenschap. Er zijn 9 kamers die geschikt zijn voor 2 personen. We kunnen dus groepen ontvangen tot maximaal 18 personen.

Weekendgasten - vrijdag na 15.00 uur tot zondag 14.00 uur

Midweekgasten - maandag na 15.00 uur tot vrijdag 14.00 uur

Weekgasten - maandag na 15.00 uur tot zondag 14.00 uur

TARIEVEN NIJKLEASTER-WESTERHÛS

Weekend 1 p. per kamer € 225

Weekend 2 pp. per kamer € 200 per persoon

Midweek 1 p. per kamer € 350

Midweek 2 pp. per kamer € 300 per persoon

Week 1 p. per kamer € 575

Week 2 pp. per kamer € 500 per persoon

Binnenkort is het mogelijk een reservering te maken voor Klooster Westerhûs, zie voor actuele informatie www.nijkleaster.frl of stuur een mail naar reservering@nijkleaster.frl

Vormen de kosten een belemmering voor je, neem dan gerust contact met ons op via reservering@nijkleaster.frl of 0623632533.

DAGRITME WESTERHÛS

In Klooster Westerhûs leven de kloosterlingen volgens een vast ritme van stilte, bezinning en verbinding. De gasten worden uitgenodigd om mee te leven in dit ritme. Niets moet, maar we gaan ervanuit dat je meedoet aan de vieringen en de maaltijden. Het klooster-werk (10.30 - 12.00) hoort ook bij het vaste ritme van 'bidden en werken'. Hieronder vind je het vaste ritme van het kloosterleven. Elke dag heeft ook weer eigen onderdelen, zoals bijvoorbeeld op woensdag de kleaster-ochtend in de kerk van Jorwert.



7.30 - 8.00 uur	Stiltemeditatie
8.00 - 9.00 uur	Ochtendmaaltijd, individueel en in stilte
9.00 uur	Lichamelijke oefening
9.30 uur	Ochtendviering
10.00 uur	Koffietijd en overleg
10.30 - 12.00 uur	Kloosterwerk
12.10 uur	Middagviering
12.30 uur	Middagmaaltijd
13.30 uur	Rust - studie - eigen tijd
15.00 uur	Theetijd
15.30 - 17.00 uur	(Werk of programma)
17.00 uur	Mienskip
18.00 uur	Avondmaaltijd
19.30 - 21.00 uur	(Avondprogramma)
21.00 - 21.45 uur	Vrije tijd - ontspanning
21.45 uur	Avondviering
22.00 uur	Nachtrust en stilte





Nijkleaster

Kijk voor actuele informatie op www.nijkleaster.frl

Nijkleaster-Jorwert:

Aanmelding via de website is nodig voor de kleaster-zaterdagen en de Canto Ostinato. Voor de andere programma's wordt aanmelding en betaling via de website op prijs gesteld, maar het is niet noodzakelijk. Wilt u komen met een groep groter dan 5 personen, neem dan contact op met kleastercoördinator Annet Draaisma om te overleggen over de mogelijkheden.

De programma's worden voor een groot deel gehouden in de kerkzaal. Die is vaak niet verwarmd. Kleed u op de kou. Wij hebben STOOV-kussens en fleecedekens beschikbaar.

Nijkleaster-Westerhûs:

Binnenkort is het mogelijk een reservering te maken voor Klooster Westerhûs, zie voor actuele informatie www.nijkleaster.frl, stuur een mail naar reservering@nijkleaster.frl of bel 0623632533.

www.nijkleaster.frl
info@nijkleaster.frl

tel. algemeen: 06 191 674 55
tel. Nijkleaster-Westerhûs: 06 23632533
Bank: NL02 ABNA 0541 4184 40



Foto's © Nijkleaster



**Protestantse
Kerk**

Nijkleaster is een pioniersplek van
de Protestantse Kerk in Nederland



SH Studio
Haarlem
reclame en ontwerpstudio