



Nijkleaster

Programma Nijkleaster Voorjaar 2022

STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING

2022 is voor Nijkleaster een jaar van bouwen. Na jaren van voorbereiding is de (ver)bouw van het Westerhûs, ons nieuwe klooster, van start gegaan. Intussen bouwen we samen met de gemeente Westerwert verder aan de gastvrije gemeenschap die we willen zijn. Een plek van stilte, bezinning en verbinding waar je zomaar mag komen aanwaaien of waar je je duurzaam aan kunt verbinden. In deze flyer vind je een kort overzicht van ons programma in de eerste helft van het jaar 2022. Alle plannen in deze folder zijn afhankelijk van de geldende corona-regels. Houd website en facebook in de gaten!

Wolkom! Wees welkom!



WOENSDAGOGHTEND 09.30-12.30 uur

KLEASTER-KUIER

Iedere woensdagmorgen biedt Nijkleaster je ruimte voor rust en bezinning met een eenvoudig programma. We beginnen met een ochtendgebed om 09.30 uur in kerk van Jorwert. Na het ochtendgebed maken we kennis met elkaar onder het genot van koffie en thee. Daarna volgt de kleasterkuier. We sluiten af met een gezamenlijke, zelf meegebrachte lunch.

Kosten: € 5 per keer



VRIJDAGAVOND 19.30-20.30 uur

FERBINING OP FREED

Een moment van stilte, bezinning en verbinding aan het einde van de week en het begin van het weekend. De ene keer gaan we zingen onder leiding van Geke Bruining-Visser, de andere keer is er een stilte-meditatie, begeleid door verschillende mensen uit de kring van Nijkleaster. We sluiten af met een kort avondgebed. Ervaring met zingen of meditatie is niet nodig, je bent van harte welkom.

Ferbinging op Freed is er wekelijks tot Pinksteren, met uitzondering van de veertigdagentijd. In die periode is er op donderdagavond Vieren en Vasten, zie verderop bij 'Op weg naar Pasen.'

Kosten: € 5 per keer

ZINGEN

28 januari, 11 februari, 22 april,
13 en 20 mei, 3 juni

MEDITATIE

4 en 18 en 25 februari, 29 april,
6 en 27 mei

VIERINGEN OP ZONDAG IN DE KERK VAN JORWERT

Van harte welkom bij de viering op zondag van de gemeente Westerwert, samen met Nijkleaster. In LYTS&grut vieringen staan de kinderen centraal, maar iedereen is welkom.

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| 30 januari | 09.30 uur | |
| 6 februari | 09.30 uur | |
| 20 februari | 09.30 uur | |
| 27 februari | 10.30 uur | LYTS&grut |
| 6 maart | 09.30 uur | |
| 20 maart | 09.30 uur | |
| 27 maart | 10.30 uur | LYTS&grut |
| 3 april | 09.30 uur | |
| 17 april | 06.00 uur | Pasen |
| | 09.30 uur | Pasen |
| 1 mei | 09.30 uur | |
| 15 mei | 09.30 uur | |
| 5 juni | 09.30 uur | Pinkster |
| 19 juni | 09.30 uur | |
| 5 juni | 09.30 uur | Openlucht- viering in Bears |



ZATERDAG 9.30-16.00 uur

KLEASTER-SNEON

Dit voorjaar zijn er drie kleasterzaterdagdagen. In de weldadige bedding van Nijkleaster, met 's ochtends een viering en 's middags een kleasterkuier, verdiepen we ons samen in een thema. Voor deze zaterdagdagen is aanmelden noodzakelijk.

Kosten: € 35 per keer

ZATERDAG 19 FEBRUARI

LAAT JE LEVEN STROMEN IN DE LENTE EN DE ZOMER

Ben je benieuwd hoe de seizoenen je tot hulp kunnen zijn? Tjerk Voigt neemt ons mee in zijn ervaring van leven en werken in het ritme van de seizoenen. In de ochtend verdiepen we ons in de werking van lente en zomer als bron van hulp. 's Middags gaan we, geïnspireerd door de natuur, op zoek naar ons eigen unieke ritme waarin tijd is om ideeën en verlangens te zaaien, te laten groeien en te oogsten.

Begeleiding: Tjerk Voigt, coach en trainer

ZATERDAG 19 MAART

KOPJE ONDER MET JONA

Drie dagen zat Jona in de buik van de vis, voordat hij weer aan land werd gespuwd. De oude kerk zag daar een paasverhaal avant la lettre in. Op deze kleaster-sneon verdiepen we ons in het Bijbelboek dat aan Jona gewijd is. We gebruiken onder meer de methode van Lectio Divina. Waar raakt het verhaal van Jona aan ons eigen leven? Een dag over weglopen, ja-zeggen en barmhartigheid.

Begeleiding: Saskia Leene, kleasterpastor en Aletta Nieboer, holistisch therapeut



ZATERDAG 14 MEI

VAN BUITEN NAAR BINNEN EN VAN BINNEN NAAR BUITEN MET HET LABYRINT

Het labyrint, een slingerend pad dat je naar het midden leidt, is een oeroud symbool voor de levensweg. Je kunt het op verschillende manieren lopen, bijvoorbeeld als loopmeditatie, met een vraag of om jezelf 'uit de knoop te lopen'. Je cirkelt om het centrum dat je steeds in het zicht hebt en dat je steeds anders kunt ervaren: als een keerpunt, rustpunt, moment van verbinding of de plek waar je een antwoord gegeven wordt. Een verbinding van buiten naar binnen en van binnen weer naar buiten. Deze dag gaan we ook letterlijk van binnen naar buiten en omgekeerd. We beginnen in de kerk in Jorwert en wandelen naar een mooie plek. Daar leggen we onder de hoede van Gea van Wieren samen een labyrint. Vervolgens is er voor ieder ruimte om het labyrint te lopen.

Begeleiding: Gea van Wieren,
labyrintwerker



PROGRAMMA OP MAAT

Wil je Nijkleaster bezoeken met een groep, dan bieden wij graag een programma op maat aan dat aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Heel verschillende groepen en teams van bijvoorbeeld kerken, scholen, bedrijven of verenigingen waren al bij ons te gast. Van kerkenraad tot jongerengroep, van schoolteam tot cantorij. Voor een hele dag of een dagdeel.

Kosten in overleg.

OP WEG NAAR PASEN

DONDERDAGAVOND 18.00-19.30 UUR

VIEREN EN VASTEN

In de veertigdagentijd, een periode van vereenvoudigen, verdiepen en delen, ben je elke donderdag welkom voor een korte viering in de kerk. Daarna eten we soep met brood. Iedere week kiezen we samen een goed doel om financieel te ondersteunen. Je bent van harte welkom om aan te schuiven. Het is niet nodig om je op te geven.

Data: wekelijks van donderdag 3 maart
t/m Witte Donderdag 14 april

DONDERDAG 14 APRIL 18.00 - 19.30 UUR

WITTE DONDERDAG

Op Witte Donderdag krijgt 'Vieren en vasten' een bijzondere kleur. We herdenken de laatste feestmaaltijd die Jezus met zijn leerlingen vierde met symbolische gerechten: brood voor onderweg, iets bitters en iets zoets. Zoals op de andere donderdagen is er een korte viering en een gezamenlijke soepmaaltijd.



VRIJDAG 15 APRIL 19.30 UUR

GOEDE VRIJDAG

Met een ingetogen viering rondom het kruis staan we stil bij de dood van Jezus en bij het lijden van zoveel mensen in de wereld.

ZATERDAG 16 APRIL 9.30 - 12.30 UUR

STILLE ZATERDAG

Op deze dag van verstilling is er een extra kleasterochtend met een ochtendgebed en een kleasterkuier. Als afsluiting delen we ons meegebrachte brood.

ZONDAG 17 APRIL 6.00 EN 9.30 UUR

PASEN

In alle vroegte, om 6.00 uur, begint de Paaswake met een paasvuur buiten bij de kerk. Na een feestelijk Paasontbijt maken we een ochtendwandeling. Om 9.30 uur vieren we uitbundig het Paasfeest.



VRIJDAGAVOND 24 JUNI 21.00-24.00 UUR
**MIDZOMERNACHT MET
VERHALEN BIJ HET VUUR**

We vieren midzomer met 'verhalen bij het vuur' en maken zelf fakkels om het donker van deze korte nacht te verlichten.

Verhalenverteller: Willem Feijten
Locatie: Westerhûs

Kosten: €5
(zelf drinken en iets te delen meenemen)

PINKSTERMAANDAG 6 JUNI
NIJKLEASTER PINKSTERPAAD

Het Pinksterpaad, een wandeltocht door het weidse Friese landschap, is inmiddels traditie bij Nijkleaster. Er is keuze uit een langere en een kortere variant. We lopen in het ritme van stilte, bezinning en verbinding en onderweg bezoeken we bijzondere locaties. De dag wordt gezamenlijk afgesloten met een feestelijke slotviering.

Start lange wandeling (ong. 17 km) 9.30 uur

Start korte wandeling (ong. 5 km) 12.30 uur

Slotviering rond 15:30 uur

Informatie en opgave:
www.nijkleaster.frl/pinksterpaad

Kosten: €15





Nijkleaster

Kijk voor meer informatie over de programma's op de website van Nijkleaster: www.nijkleaster.frl

Aanmelding via de website is nodig voor de kleaster-zaterdagen. Voor de andere programma's geldt: we stellen opgave en betaling via de website op prijs, maar het is niet noodzakelijk. Groepen groter dan 5 personen dienen zich wel van te voren aan te melden.

De programma's worden voor een groot deel gehouden in de kerkzaal. Die is vaak niet verwarmd. Kleed u op de kou. Wij hebben STOOV-kussens en fleecedekens beschikbaar.

www.nijkleaster.frl

info@nijkleaster.frl

Bank: NL02 ABNA 0541 4184 40

Foto's © Nijkleaster



**Protestantse
Kerk**

Nijkleaster is een pioniersplek van
de Protestantse Kerk in Nederland



StH Studio
Haaima
reclame en ontwerpstudio

