

Nieuwsbrief Nijkleaster - Westerwert

Herfst en Jaardag 2021

Stilte | Bezinning | Verbinding

Stilte | Besinning | Ferbining

[Bekijk deze email in je browser](#)



Om gelijkmoedigheid

Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.

Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen

Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.

Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.

Toon mij het gezicht
van voor ik begon, maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.

(Hein Stufkens)

Bêste minsken verbonden met Nijkleaster en Westerwert

Tijdens het ochtendgebed van woensdag 22 september sprak gastvoorganger Sytze Ypma dit gebed uit. Het was muistil toen hij de tekst bad op die mooie eerste woensdag van de herfst. Voor ons allemaal zit er wel een geestelijke oefening verstopt in dit gebed. Het blijkt in onze tijd niet zo eenvoudig te zijn om deze gelijkmoedigheid vast te houden. Hier houd ik het eerst bij want we hebben in deze brief veel te vertellen.

Activiteiten najaar 2021

Alle activiteiten voor het najaar van 2021 kun je vinden in de programafolder. Je ziet hier de voorkant van de folder met een link naar de website van Nijkleaster. We stippen een aantal activiteiten aan:

[Programma-najaar-2021.pdf \(nijkleaster.frl\)](#)



Nijkleaster

Programma Nijkleaster Najaar 2021

STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING

Zondagen in Jorwert

Van harte welkom bij de viering op zondag van de gemeente Westerwert, samen met Nijkleaster. In LYTS&grut vieringen staan de kinderen centraal, maar iedereen is welkom. Op de Gedenkzondag van 21 november is de kerk na de viering open tot 17.00 uur voor iedereen die een kaarsje wil aansteken om iemand te gedenken.

3 okt	09:30
17 okt	09:30
24 okt	10:30 LYTS&grut
7 nov	09:30 Oogstdienst
21 nov	09:30 Gedenkzondag
28 nov	10:30 LYTS&grut

Freonskip

De basis-ingrediënten van vriendschap (zoals verzameld tijdens de Túnpreek in het decor van het Iepenloftspul in Jorwert op zondag 19 september)



Ferbining op Freed (verbinding op vrijdag)

We beginnen weer op 24 september! Een moment van stilte, bezinning en verbinding aan het einde van de week en het begin van het weekend. De ene keer gaan we zingen onder leiding van Geke Bruining-Visser, de andere keer is er stilte-meditatie, begeleid door verschillende mensen uit de kring van Nijkleaster. We sluiten af met een kort avondgebed. Ervaring met zingen of meditatie is niet nodig, je bent van harte welkom.

Zingen: 24 sept, 8 okt, 29 okt, 19 nov, 3 dec, 10 dec

Meditatie: 1 okt, 15 okt, 5 nov, 26 nov, 17 dec

NIJKLEASTER JAARDAG (op zaterdag 30 en zondag 31 oktober)

Dit jaar is er een dubbele jaardag (met bijna hetzelfde programma). Dan kunnen we twee keer 50 mensen ontvangen in de kerk van Jorwert. Op zondag is er voorafgaand aan het programma in de kerk een stiltewandeling o.l.v. Saskia Leene. Opgave voor de jaardag en/of stilte wandeling via info@nijkleaster.frl (met vermelding van 30 of 31 oktober en het aantal personen)



Programma Jaardag

11.30 – 13.30 Stiltekuier

(op zondag 31/10)

13.30 Inloop

14.00 Opening

14.15 Ontwikkelingen Klooster

Westerhûs

15.00 Over de Kring van Nijkleaster

15.45 Slotviering

Westerhûs

Het proces rondom Westerhûs vraagt tijd, energie en geduld. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel een geestelijke oefening. Bij elke stap in de procedure hebben we ook te maken gehad met bezwaren. Eerst bij de bestemmingsprocedure (vastgesteld op 2 december 2020) en vervolgens bij de omgevingsvergunning. De definitieve vergunning is door de gemeente aan Nijkleaster verleend op 15 juli 2021. Nu de beroepsperiode van 6 weken voorbij is, kan begonnen worden met sloop en bouw. Momenteel is Nijkleaster in overleg met bouwbedrijf Kolthof over de prijsstijging van bouwmaterialen en de verdere planning. We hadden gehoopt dat we direct na de zomer hadden kunnen beginnen. Dat is wegens de beroepsprocedure en de planning niet mogelijk gebleken. Wel zijn we begonnen met de voorbereidingen en het inrichten van de bouwplaats. Op de jaardag zullen we u mondeling informeren over het verdere proces.



Verkooptentoonstelling Jentsje Popma

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober

Aansluitend aan de zomertentoonstelling in de Grote Kerk in Leeuwarden is er in Jorwert een verkooptentoonstelling van werk van Jentsje Popma met schilderijen van landschappen en portretten, keramische koppen en reliëfs en tekeningen. Onder de totaal 60 tot 70 items is ook werk dat nooit eerder ter verkoop is aangeboden. Wees welkom, ook als je alleen komt kijken. De toegang is vrij.

zaterdag 10.00 – 17.00 uur; zondag 12.00-17.00 uur



Coronabericht

We willen er niet teveel woorden aan vuil maken, maar we houden ons aan de basisregels en geven elkaar (letterlijk) de ruimte. De landelijke kerken hebben nadrukkelijk uitgesproken dat kerken zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden de ruimte geven. Een coronapas is bij de ingang van de kerk niet vereist. De registratieplicht en gezondheidscheck zijn niet meer verplicht.

Tot slot

We zijn begonnen met een tekst die op woensdag 22 september werd gebruikt tijdens het ochtendgebed. Dat ochtendgebed werd afgesloten met de onderstaande

woorden van zegen. Die geef ik hierbij aan jullie allemaal door:

Vrede met wat was
Vreugde met wat is
Vertrouwen op wat komt!

Frede mei wat wie
Freugde mei wat is
Fertrouwe op wat komt!

Mei in hertlike groetnis út namme fan Nijkleaster,



Hinne Wagenaar
(pionier predikant voor Nijkleaster)