

Eeuwige God,
op de afgelegen plaatsen van ons leven
groeit het verlangen naar eenvoud en stilte,
naar rust en heelheid,
naar verzadiging van onze honger.

Op deze nieuwe morgen is er brood dat leven geeft.
U breekt het en wij mogen ontvangen,
wij ontvangen het en mogen delen,
zelfs het weinige blijkt voldoende te zijn.

Op deze nieuwe morgen,
aan het begin van weer een nieuwe dag,
bidden wij om moed en kracht,
dat deze aarde, bedreigd, vervuild, zal leven.
En we blijven omzien naar elkaar en ieder levend wezen,
mens en plant en dier, en grond en water.

Dat wij U en elkaar dienen,
de wereld en al wat er is aan leven.

Gij, verre en nabije God,
God fan fier en hein ús Heit

(gevolgd door het gezongen Onze vader *God fan fier en hein ús Heit*)

Jurjen Hilverda (eind juli 2020)