

*doops
gezind*
nl • 07/08 ²⁰¹⁸

*Oude wijn
in
Nieuwe zakken*





Nijkleaster

Nieuwe broedplaats

Pioniersplek Nijkleaster in het Friese Jorwert zoekt naar nieuwe vormen om mensen met het evangelie in contact te brengen. Dat lijkt aan te slaan.

tekst Gerke van Hiele – foto's Hinne Wagenaar

Vanaf het begin trekt Nijkleaster veel mensen. Velen van hen komen niet meer in een kerk. Mogelijk heeft u al eens meegedaan met een 'kloosterkuier' op de woensdagmorgen, of de uitzending van de Paasviering gezien. Nijkleaster is een inspirerende plek van stilte, bezinning en bezieling, ook voor de lokale gemeente. En er zijn twee doopsgezinden bij betrokken: Tjitske Hiemstra en Jelle Waringa.

Missie en visie

Het verlangen naar een klooster nieuwe stijl ligt aan de basis van Nijkleaster. De gelijknamige stichting wil daadwerkelijk een nieuw klooster bouwen in de omgeving van het dorp Jorwert. De doelstelling: in Fryslân een plek creëren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en op adem te komen. Tegelijkertijd moet het een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Zo wordt in Nijkleaster gezocht naar nieuwe wegen voor het evangelie, en wordt een aandeel geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Een stukje geschiedenis

Nijkleaster is ontstaan uit de droom van Sietske Visser en ds. Hinne Wagenaar. In de loop van hun leven hebben zij op diverse plekken in de wereld de kracht van gemeenschap ervaren, en constateerden zij de enorme behoefte aan concrete plekken van gemeenschappelijk leven. De gemeenschappen van Taizé, Iona en Holden Village zijn voor hen belangrijke bronnen van inspiratie. Langzamerhand zijn de plannen gegroeid en ontwikkeld. Een prachtige locatie werd gevonden op iets meer dan een

kilometer buiten Jorwert. Deze locatie, Westerhûs, is een uitgelezen plek voor een dergelijk complex. Ook doopsgezinden met hun traditie van broederschapshuizen is dit verlangen naar gemeenschap niet vreemd.

Ervaringen

Jelle Waringa, voorganger in Joure, Sneek en Bolsward, kwam tijdens zijn studie theologie op Windesheim in contact met Nijkleaster en liep er vervolgens stage. Hij was nieuwsgierig naar wat daar gebeurde en dacht: daar moet ik zijn. Het zit hem in de taal, de liederen en rituelen waarin hij sporen van God vindt. Er wordt iets aangeraakt, een spoor wordt zichtbaar. Naar zijn zeggen is het een plek waar je wordt uitgenodigd om 'je hoofd uit' te gaan. Hij is een van de gastvoorgangers in Jorwert en zijn ervaringen in Nijkleaster voeden en inspireren hem, ook in de eigen gemeenten. Een activiteit als *Moment van stilte en bezinning* in Bolsward is hiervan een goed voorbeeld. Tevens is Jelle als *kleasterling* betrokken bij de groep mensen die zich voorbereidt op een samenleven in het te bouwen klooster. Daar zal ruimte zijn voor een aantal vaste bewoners, naast gasten, leden, vrijwilligers en participanten.

Kloosterkuier

Tjitske Hiemstra, voorganger in Leeuwarden, was vanaf het begin bij Nijkleaster betrokken. Zij is een van de mensen die de *Kleasterkuier* op de woensdagmorgen om 9.30 uur begeleiden. Zeker na haar ervaringen op Iona geniet zij van de frisse lucht en de vrijheid van het Friese platteland. Daar is zij thuis. Trefwoorden op deze wandelingen zijn stilte, bezinning en verbinding. Tjitske ziet de kuier als een Emmaüswandeling. Onderweg in stilte stilstaan bij een vraag uit de lezing van die morgen,



en je bewust worden van wat er aan de hand is in je leven. Met elkaar aan de wandel door Gods schepping – en wat haar betreft ook in de voetsporen van Menno Simons en zijn veelbewogen leven: wat doet het bijbelse verhaal met ons? Het gaat om de geestelijke, innerlijke weg van mensen nu. Nijkleaster scheidt ook voor haar ruimte voor de vragen van het hart. Haar betrokkenheid werkt door in haar gemeentewerk, bijvoorbeeld in het stiltecentrum Oergong naast de vermaning in Leeuwarden.

Verbondenheid

Naast gastvrijheid en inzet voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, is Nijkleaster nadrukkelijk gericht op samenwerking. Ook al is Nijkleaster verbonden met de protestantse traditie, tegelijk wil het zich verbinden met, en leren van andere kerkelijke, religieuze en niet-religieuze tradities. De betrokkenen koesteren de oecumenische beweging, zoeken de dialoog met andere godsdiensten, en verbinding met ieder die denkt in termen van humor en openheid, genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid. Kortom, met elkaar op zoek in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door verregaande individualisering en onafhankelijkheid, naar een gedeeld leven in eenvoud en van geloof, hoop en liefde.

Aanvullend model

Nijkleaster wil niet concurreren met lokale gemeenten. Integendeel. Het presenteert een aanvullend en inspirerend model op het gangbare kerkelijke gemeentemodel.

Er zijn binnen de protestantse traditie nauwelijks plekken van gemeenschap en retraite, voor cursuswerk, studie en stilte. Daarom is er behoefte aan een oefenplek voor kerkelijk en spiritueel Fryslân, met aandacht voor liturgie, taal, geschiedenis, muziek en poëzie. Een verbinding met Nijkleaster kan voor mensen en lokale gemeenschappen veel betekenen. Nijkleaster kan hun behulpzaam zijn bij de herbronning die in deze tijd plaatsvindt: terug naar de kern, de basis, in deze tijd van verval en vernieuwing van ons gemeentelven. Lang leve de lokale groepen die tevens deel hebben aan zo'n meer regionale broedplaats van bezinning en bezieling. Dit nieuwe patroon begint zich de laatste jaren steeds meer af te tekenen, ook bijvoorbeeld rond Dopersduin in Schoorl.

Friese doopsgezinden

Ooit stonden de noordelijke provincies vol met kloosters, maar bijna geen steen is op de andere gebleven. Nu is het tijd om vanuit het oude iets nieuws maken voor deze eenentwintigste eeuw. Niets is zo inspirerend als met elkaar, over oude grenzen heen, iets nieuws te bouwen op het oude fundament (1 Kor.3). Juist voor doopsgezinden met hun verlangen naar echtheid, gemeenschap en vrede liggen hier kansen voor de toekomst. Wie weet begint dat met een bezoekje aan de website of met een kloosterkuier op de woensdag. Of vraag Tjitske of Jelle om uw gemeente te ontvangen bij Nijkleaster. *Tige wolkom!* Hartelijk welkom! <<

www.nijkleaster.frl

Huis van stilte

Laat ons een huis van stilte bouwen,
met muren van liefde
en een dak van vrede,
met kamers vol blijdschap
en een tuin,
een tuin
met wat licht
en wat schaduw,
met wat zingende vogels
en een sluimerende kat op het pad.

Laat ons een huis van liefde bouwen,
met muren van begrip
en een dak van vertrouwen
en een erf om te zonnen
en kamers,
kamers
om in te verdwijnen,
elkaar te zoeken,
elkaar te vinden.

Laat ons een huis van stilte bouwen.
Tjits Peanstra

