



Welkom bij de lezing van Trees van Montfoort over Groene Theologie, met reactie van Auke Stremmer

Theoloog en onderzoeker Trees van Montfoort spreekt op zondag 26 januari bij Nijkleaster over een bijzonder actueel onderwerp: Groene Theologie. Daarover verscheen van haar hand vorig jaar een standaardwerk, dat met veel lof werd ontvangen. Ook voor Nijkleaster is 'groen' en 'duurzaamheid' een belangrijk thema, onder meer bij de bouw van het nieuwe klooster op de locatie Westerhûs.



Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Dit mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend, betoogt Van Montfoort, dat we er zelden bij stil staan.

Zij verwoordt in haar boek *Groene Theologie*, dat er vanuit de Bijbel ook een andere kijk op de natuur mogelijk is: het is niet de mens die centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. In haar boek behandelt ze belangwekkende vragen: Wat betekent dat voor ons? Wat is onze bijbelse opdracht in deze tijd?

Met haar boek sluit Van Montfoort aan op een thema dat breed leeft in gelovig Nederland. Er zijn honderden groene kerken, moskeeën en kloosters en er is een Groene Bijbel. De diaconie praat niet alleen over sociale thema's, maar ook over ecologische thema's. Kerkrentmeesters en kerkbesturen werken aan duurzaam beheer van het kerkgebouw en de koffie is Fair Trade.

Ko-reactie Auke Stremmer

Biologisch boer Auke Stremmer uit Jorwert zal tijdens de bijeenkomst reageren op het verhaal van Trees van Montfoort. Stremmer zegt over zijn bedrijf op zijn website: 'Als boer moet je in verbinding staan met de consument. De vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel stijgt. Een biologische productiewijze is voor ons daarom erg logisch. De combinatie met het natuurland en de Blaarkoppen maakt ons bedrijf redelijk uniek.'

Ook voor Nijkleaster is duurzaamheid van groot belang. Bij de bouw van het nieuwe klooster op de locatie Westerhûs is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Zo worden er zonnepanelen geplaatst en wordt er gebruik gemaakt van 'grijs water' voor het wassen en het doorspelen van het toilet.

Wanneer: zondag 26 januari

Inloop: vanaf 14.30 uur

Kosten: € 12,50

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur	Inloop
15.00 uur	Welkom en inleiding door Henk Kroes, bestuurslid Nijkleaster
15.15 uur	Lezing Trees van Montfoort
Aansluitend	Ko-reactie biologisch boer Auke Stremmer
16.00 uur	Vragen en discussie
16.30	Afsluiting en nazit

Aanmelden kan via www.nijkleaster.fr1

Zaterdag 18 januari – Thomas Merton: Om zuiverheid

De drie geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid drukken in het kloosterleven de volledige toewijding aan God en de naaste uit. Dit jaar staan we tijdens de Merton-dag stil bij de gelofte van zuiverheid/kuisheid. Wij leven in de tijd van #MeToo en horen bovendien veel over seksueel misbruik in kloosters en kerken.



We lezen deze dag een aantal teksten waaruit blijkt dat Merton (1915-1968) tot over zijn oren verliefd werd op een verpleegkundige (M) en het moeilijk had met zijn belofte van zuiverheid/kuisheid. We lezen samen enkele teksten uit 'Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton', uit Mertons dagboek Learning to Love (A Midsummer Diary for M.) en een essay van Merton 'On purity'(Love and Living). De teksten worden uitgedeeld, het Engels vertaald. De dag gaat overigens niet alleen over Merton. Het gaat evenzeer over onze eigen relatie tot seksualiteit en verlangen

naar zuiverheid.

Hinne Wagenaar – pionierpredikant bij Nijkleaster

[Aanmelden](#)

Korte agenda

Iedere woensdagochtend, 09.30 uur: [kleaster-kuier](#).

Vrijdag 10, 17 en 24 januari:
['Ferbining op Freed'](#)

Zaterdag 15 februari: kleaster-ochtend op zaterdag

Zaterdag 14 maart: kleaster-dag meditatief schilderen

Zaterdag 11 april: kleaster-ochtend op stille zaterdag

Kleaster-kuier

Wij nodigen u ook nog steeds van harte uit voor de kleaster-kuier, iedere woensdagochtend om 09.30 uur in de kerk van Jorwert.

Met een ochtendgebed, gezamenlijk koffiedrinken, een wandeling en een gezamenlijke lunch.

Van harte welkom!
