



**Nijkleaster**

# **Nijkleaster programma**

NAJAAR 2019 - VOORJAAR 2020

**STILTE, BEZINNING, VERBINDING**  
STILTE, BESINNING, FERBINING

Nijkleaster - nieuw klooster - is een plek van rust, inspiratie en gemeenschap. Een plek van stilte, bezinning en verbinding.

Nijkleaster vormt een beweging richting een nieuw klooster (nij-kleaster) in Jorwert, een plek waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om tot bezinning en op adem te komen. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, studie en werk, plezier en recreatie. Zo biedt Nijkleaster ruimte om te zoeken naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit met het oog op persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Onze thuisbasis is de middeleeuwse Radboudkerk in Jorwert. Daar bieden we activiteiten aan, toegankelijk voor iedereen - uit welke traditie dan ook. Je kunt een dag of dagdeel meedoen: vieren, stilte ervaren en wandelen, in verbinding met anderen.

In de toekomst hopen we gasten voor meerdere dagen te kunnen verwelkomen in een kloostergebouw, het Westerhûs. Die droom komt steeds dichterbij. Op de laatste pagina's lees je daarover meer.



*Soms moet je gewoon even ademhalen*

## **BIJ HET PROGRAMMA 2019-2020**

In dit boekje presenteren we het programma voor het komende seizoen. Je bent van harte welkom!

Er zijn dit jaar een aantal nieuwe programmaonderdelen. Om te beginnen is er van oktober tot en met februari op vrijdagavond Ferbining op Freed. We sluiten de week af met een viering. Daarna is ieder welkom in het dorpscafé om elkaar te ontmoeten. Op de meeste vrijdagavonden is er daarnaast nog iets anders te doen: samen lezen, mediteren of zingen. Zie voor meer informatie pagina 4.

Ook nieuw is de Nijkleasterlezing. Op zondag 26 januari wijdt Trees van

Montfoort ons in in een onderwerp dat Nijkleaster na aan het hart ligt, namelijk Groene theologie. Zie pagina 9.

Naast vier kleasterzaterdagen organiseren we dit jaar ook vijf kleasterzaterdagochtenden (zoals op de woensdagochtend). Meer hierover op pagina 7.

Tot slot, Nijkleaster bestaat dit najaar zeven jaar, een jubileum! De jaardag krijgt een extra feestelijk tintje, zie pagina 9.

Meer informatie over Nijkleaster vind je op onze website: [www.nijkleaster.frl](http://www.nijkleaster.frl)

## ELKE WOENSDAG KLEASTEROCHTEND

Iedere woensdagochtend ben je welkom bij Nijkleaster voor een eenvoudig programma van stilte, bezinning en verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word je ontvangen door een voorganger en een kleasterkracht. Om 09.30 uur beginnen we met een korte ochtendviering in de kerk. We drinken samen koffie of thee met kleasterkoeke. Daarna gaan we wandelen. Bij de kleasterkuier rondom Jorwert lopen we het eerste deel in stilte, later worden we uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan. Terug in de kerk delen we onze zelf meegebrachte lunch en kunnen we ervaringen uitwisselen. We sluiten af rond 12.30 uur.

Je bent ook van harte welkom als je alleen de ochtendviering mee wilt maken of als je niet aan de kleasterkuier kunt meedoen. In het laatste geval kun je in en rond de kerk vertoeven en met de lunch weer aansluiten bij de anderen.

We stellen het op prijs als groepen groter dan vier personen zich van te voren aanmelden via de website. Groepen van meer dan 10 personen raden we aan een eigen programma aan te vragen (zie bij programma op maat op pagina 12).

Tijd: 9.30 - 12.30 uur

Kosten: € 5,-

Lunch: zelf meenemen

Meer informatie:

[www.nijkleaster.frl/woensdagmorgen-kleaster-kuier](http://www.nijkleaster.frl/woensdagmorgen-kleaster-kuier)



*Laad me met rust!*

## FERBINING OP FREED

Een moment van stilte, bezinning en verbinding aan het einde van het week en het begin van het weekend.

Al vanaf het begin is er elke woensdagochtend een programma bij Nijkleaster. Nu de NK-gemeenschap groter wordt, zijn we op zoek gegaan naar een ander moment in de week om elkaar te ontmoeten. Hieruit is Ferbining op Freed ontstaan.

In het winterseizoen sluiten we bij Nijkleaster de week af met een viering waarin we samen zingen, luisteren naar een verhaal en verstillen. De viering begint om 20.30 uur. Na de viering ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan naar het dorpscafé voor verdere verbinding.

Op de meeste vrijdagavonden is er voorafgaand aan de viering, tussen 19.30 en 20.15 uur, ook nog een extra programmaonderdeel: samen lezen, mediteren of zingen. Zie elders op deze pagina.

Data: wekelijks vanaf 4 oktober 2019 tot en met 21 februari 2020  
Tijd viering: 20.30 - 21.00 uur  
Vanaf 21.00 uur: gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Wapen van Baarderadeel



## DATA VOOR FERBINING OP FREED:

Meditatie, Zingen en Lezen  
2019-2020

### 2019

- 4 oktober M(editeren)
- 11 oktober Z(ingen)
- 18 oktober M
- 25 oktober L(ezen)

- 1 november M
- 8 november Z
- 15 november M
- 22 november L
- 29 november Z

- 6 december M
- 13 december Z
- 20 december M
- 27 december

### 2020

- 3 januari M
- 10 januari Z
- 17 januari M
- 24 januari L
- 31 januari L

- 7 februari M
- 14 februari Z
- 21 februari M

## MEDITEREN OP FREED

Stilte helpt om tot rust te komen en brengt helderheid. Daarom is stilte een vast ingrediënt van bijeenkomsten bij Nijkleaster. Voor wie op zoek is naar meer verstillings is er vanaf oktober eens in de twee weken een meditatie-uur op vrijdagavond, begeleid door verschillende meditatiebegeleiders uit de kring van Nijkleaster. Via eenvoudige lichaams- en ademhalingsoefeningen gaan we de stilte in. Je bent van harte welkom, met of zonder meditatie-ervaring. Meditatiekussens en krukjes zijn aanwezig; zitten op een stoel kan natuurlijk ook.

Data: 4 oktober 2019, 18 oktober, 1 november,  
15 november, 6 december, 20 december,  
3 januari 2020, 17 januari, 7 februari, 21 februari  
Tijd: 19.30 - 20.15 uur  
Kosten: € 5, - per keer



## LEZEN OP FREED

Nijkleaster presenteert tijdens de jaardag op 27 oktober 2019 het boek van ds. Hinne Wagenaar over de zaligsprekingen van Jezus onder de titel 'Zalige eenvoud'. De zaligsprekingen vormen de kern van Jezus' leven en leer. Je krijgt op deze manier een korte introductie op het leven van Jezus. We lezen samen een aantal delen uit het boek. Je hoeft het boek van te voren niet te lezen. Vier avonden met de auteur ter introductie.

Data: 25 oktober 2019, 22 november,  
24 januari 2020 en 31 januari  
Tijd: 19.30 - 20.15 uur  
Kosten: € 5, - per keer

## ZINGEN OP FREED

We zingen graag bij Nijkleaster. Een keer per maand willen we de liederen van het Nijkleaster repertoire oefenen en uitbreiden. We doen dat onder deskundige leiding van dirigent Geke Bruining. Zingen op Freed is bedoeld voor iedereen. Sommige mensen zullen meerstemmig willen zingen, anderen willen of kunnen dat niet. Geen probleem. Het is de bedoeling om met elkaar vertrouwd te worden met het liedmateriaal en de spiritualiteit van Nijkleaster.

Data: 11 oktober 2019, 8 november, 29 november,  
13 december, 10 januari 2020, 14 februari  
Tijd: 19.30 - 20.15 uur  
Kosten: € 5, - per keer

## KLEASTERZATERDAGEN

Dit seizoen organiseren we vier keer een kleasterzaterdag. In het rustige ritme van Nijkleaster verdiepen we ons iedere keer in een ander thema. Een ochtendviering en een kleasterkuier maken deel uit van het programma. Tussen de middag is er een eenvoudige, vegetarische lunch in het dorpscafé Het Wapen van Baarderadeel. Voor een kleasterzaterdag is opgave nodig. Er is plaats voor twintig deelnemers, tenzij anders aangegeven.

Tijd: 9.30 - 16.00 uur

Kosten: € 30,- p.p.



## ZATERDAG 18 JANUARI THOMAS MERTON: OM ZUIVERHEID

De drie geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid drukken in het kloosterleven de volledige toewijding aan God en de naaste uit. Dit jaar staan we tijdens de Mertondag stil bij de gelofte van zuiverheid/kuisheid. Wij leven in de tijd van #MeToo en horen bovendien veel over seksueel misbruik in kloosters en kerken.

We lezen deze dag een aantal teksten waaruit blijkt dat Merton (1915-1968) tot over zijn oren verliefd werd op een verpleegkundige en het moeilijk had met zijn belofte van zuiverheid/kuisheid. De dag gaat overigens niet alleen over Merton. Het gaat evenzeer over onze eigen relatie tot seksualiteit en verlangen naar zuiverheid.

*Hinne Wagenaar - predikant van de gemeente Westerwert en pionierpredikant bij Nijkleaster*  
maximaal 50 deelnemers

## ZATERDAG 16 NOVEMBER OOG IN OOG

In het boek 'Oog in oog, Christelijke mystiek in woord en beeld' heeft Kick Bras zeer uiteenlopende afbeeldingen uit de geschiedenis van de kunst bij elkaar gebracht. Bij elke afbeelding geeft Bras een korte meditatieve tekst waarin hij een verband legt met de mystiek.

Op deze dag gaan we aan het werk met een van deze afbeeldingen. We beginnen met een meditatie-oefening om tot verstillen en aandacht te komen. Daarna kijken we gedurende wat langere tijd in stilte naar de afbeelding. Wat roept die in ons op? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Tenslotte maken we gebruik van de tekst die Kick Bras bij de afbeelding heeft gegeven.

*Reinier Nummerdor - predikant van de Sint Piterkerk in Grou en voorganger bij Nijkleaster*

## ZATERDAG 14 MAART MEDITATIEF SCHILDEREN

In de beschutting van de Redbadtsjerke gaan we - terwijl de Paaskaars brandt - aan het werk. Meditatief schilderen is je laten raken door een tekst en die geraaktheid vorm en kleur geven.

We lezen een tekst, een gedicht of een lied. In stilte vragen we ons af: 'Wat raakt me? Wat stoort? Wat boeit? En welke vormen en kleuren passen daarbij?' Dan geven we vorm aan wat er diep van binnen gebeurt. Het is een avontuur dat steeds weer verrast. Als iedereen klaar is, delen we onze ervaringen. Soms kan dat met een enkel woord, soms is het verhaal wat langer.

Schilderervaring is niet nodig, een beetje lef om het eens te proberen wel!

*Corrie Bark-Bakker - predikant van West Terschelling en geestelijk begeleider*

Kosten: € 30,00 plus € 6,50 materiaalkosten



*Zing, vecht, huil, lach, werk en bewonder*

## **ZATERDAG 16 MEI** **DANSEN ROND HET LABYRINT**

Het labyrint is een oeroud beeld. In onze tijd is het labyrint voor veel mensen een symbool voor hun levensweg. Het pad slingert alle kanten op maar brengt je uiteindelijk thuis in het midden. Op deze kleasterdag verkennen we al lopend en dansend het labyrint.

De dansvorm die we gebruiken heet Sacrale Dans. Het gaat daarbij om de beleving. Dansend in oude patronen ontstaat er ruimte voor verbinding met jezelf, met anderen in de kring en ook met wat ons draagt: de bron, God, de stilte.

Ervaring met dans en/of labyrint is niet nodig. Het programma is gedeeltelijk in Jorwert en gedeeltelijk op Dûnspleats De Wite Fûgel in Easterwierrum.

*Henneke Nauta - docent Sacrale Dans en labyrintwerker*  
*Gea van Wieren - labyrintwerker*

## **KLEASTEROCHTEND** **OP ZATERDAG**

Op een aantal zaterdagen is er een kleasterochtend met een eenvoudig programma van stilte, bezinning en verbinding zoals op de woensdag. Om 09.30 uur beginnen we met een korte ochtendviering in de kerk. We drinken samen koffie of thee met kleasterkoeke. Daarna gaan we wandelen. Bij de kleasterkuier rondom Jorwert lopen we het eerste deel in stilte, later worden we uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan. Terug in de kerk delen we onze zelf meegebrachte lunch en kunnen we ervaringen uitwisselen. We sluiten af rond 12.30 uur.

Data: 14 september 2019,  
19 oktober, 14 december,  
15 februari 2020, 11 april  
(Stille Zaterdag)  
Tijd: 9.30 - 12.30 uur  
Kosten: € 5,-

09.30 uur	Ochtendgebed
10.00 uur	Koffie of thee
10.30 uur	Kleasterkuier
12.00 uur	Lunch (zelf meebrengen)

## GEWONE KLEASTERZONDAGEN

De vieringen op zondagmorgen worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente Westerwert (Jellum-Bears, Jorwert en Weidum) en de gemeente van Mantgum. Elke derde zondag van de maand wordt de viering in de kerk van Jorwert gehouden. Dat is een mooi moment voor mensen die zich verbonden voelen met Nijkleaster om elkaar te ontmoeten.

Data: zondag 20 oktober, 17 november en 15 december, zondag 19 januari 2020, 16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli

## BIJZONDERE KLEASTERZONDAGEN



### SNEIN 15 SEPTIMBER 2019 TÚNPREEK

It iepenloftspul fan Jorwert is wichtich foar Jorwert en foar Fryslân as gehiel. Elk jier is der in nije Frysktalige produksje yn de tún fan de notaris. Dit jier is de titel 'Stjer yn it tsjuster'. It is in tragysk-muzikale fertelling oer it libben fan Micha. Sy wurket dei en nacht yn in fabryk om in eachoperaasje foar har soan bekostigje te kinnen, sadat er net blyn wurde sil as er krekt sa âld is as sy. Mar it libben hat tsjinslaggen foar har yn petto. Sadwaande kleuret se har hopeleaze bestean: mei muzikale ûntsnappinkjes út it trienedal.

Ik bin in stjer yn it tsjuster  
It wyt is ferflein  
Of dochs noch net?  
Wûnders komm' faak oan de ein

De túnpreek is in tsjerketsjinst yn it dekôr fan it iepenloftspul. Yn de tsjinst wurdt oansluten by de tematyk fan it stik.

Snein 15 septimber 2019 yn 'e notaristún om 10.00 oere  
Foargonger: ds. Hinne Wagenaar  
Muzyk: Korps ûnder leiding fan Joke Krist





## ZONDAG 27 OKTOBER 2019 JAARDAG - JIERDEI

Nijkleaster werd als pioniersplek opgericht op zondag 28 oktober 2012. Dit jaar, op zondag 27 oktober, vieren wij dus de zevende jaardag. Daarmee sluiten wij ook de eerste fase van pionieren af. Tijdens de jaardag presenteren we een feestelijk programma. Wij kijken terug en wij blikken zeker ook vooruit! Natuurlijk krijgt u een update van de stand van zaken wat betreft de kleaster-locatie Westerhûs.

Bij deze gelegenheid wordt ook het boek gepresenteerd dat door pionierpredikant Hinne Wagenaar geschreven is tegen tegen de achtergrond van zeven jaar pionieren bij Nijkleaster. Het boek met als titel 'Zalige eenvoud' gaat over de zaligsprekingen van Jezus. Dat zijn de beginwoorden van Jezus' eerste preek, de Bergrede, waarin hij de essentie en samenvatting geeft van zijn visie en spiritualiteit. Jezus formuleert de basisprincipes van het rijk van God: in alle eenvoud wijzen deze woorden in de richting van een gelukkig, zalig leven.

14.00 uur	inloop
14.30 uur	opening
15.00 uur	feestelijk programma
16.30 uur	slotviering



*We leren van de natuur dat we steeds opnieuw mogen beginnen*

## ZONDAG 26 JANUARI 2020 NIJKLEASTERLEZING: GROENE THEOLOGIE

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Dit mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stil staan. Trees van Montfoort verwoordt in haar boek Groene theologie, dat er vanuit de Bijbel ook een andere kijk op de natuur mogelijk is: het is niet de mens die centraal staat maar Gods liefde voor heel de schepping.

Wat betekent dat voor ons? Wat is onze bijbelse opdracht in deze tijd? De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Hoe kunnen wij daarin een bijdrage leveren vanuit onze eigen brede theologische traditie?

Trees van Montfoort - onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid

Inloop: vanaf 14.30 uur  
Start lezing: 15.00 uur  
Kosten: € 12,50





## **WOENSDAG 25 DECEMBER** **KRYST BY NIJCLEASTER**

Op Eerste Kerstdag organiseren Nijkleaster en de gemeente Westerwert gezamenlijk een feestelijke kerstviering in kleasterstijl. Bij de koffie is er natuurlijk kerststol.

Tijd: 9.30 - 10.30 uur

## **WOENSDAG 1 JANUARI 2020** **NIJEUWJAAR BIJ NIJCLEASTER**

Nieuwjaarsdag valt op een woensdagmorgen. De woensdagmorgen gaat altijd door bij Nijkleaster en dus ook op 1 januari. Op deze bijzondere dag bezinnen we ons op het nieuwe jaar.

Tijd: 09.30 - 12.30 uur

Kosten : € 5,- p.p.

## **VIEREN EN VASTEN**

De periode tussen Aswoensdag en Pasen, de veertigdagentijd, is van oudsher een tijd van vasten. In onze wereld van overvloed zoeken veel mensen in deze weken naar eigen manieren van vereenvoudigen, verdiepen en delen. In Nijkleaster ben je elke donderdag welkom voor een korte viering in de kerk. Daarna eten we soep met brood. Iedere week kiezen we samen een goed doel om financieel te ondersteunen. Je bent van harte welkom om aan te schuiven. Het is niet nodig om je op te geven.

Data: donderdag 27 maart, 5 april, 12 april, 19 april, 26 april, 2 maart

Tijd: 18.00 - 19.30 uur

## **DE DAGEN VAN PASEN**

### **Witte Donderdag**

Op Witte Donderdag krijgt 'Vieren en vasten' een bijzondere kleur. Jezus vierde met zijn leerlingen het Joodse Paasfeest. Daarbij kwamen gerechten op tafel met een symbolische betekenis: brood voor onderweg, iets bitter en iets zoets. Ook wij proeven daarvan. Net zoals op de andere donderdagen is er een korte viering en een gezamenlijke maaltijd.  
donderdag 9 april 18.00 - 19.30 uur



### Goede Vrijdag

Met een ingetogen viering rondom het kruis staan we stil bij de dood van Jezus en bij het lijden van zoveel mensen in de wereld.

vrijdag 10 april 19.30 uur

### Stille Zaterdag

Op deze dag van verstilling is er een extra kleasterochtend met een ochtendgebed, kennismaking en kleasterkuier. Als afsluiting delen we ons meegebrachte brood.

zaterdag 11 april 9.30 - 12.30 uur

### Pasen

In alle vroegte, om 6.00 uur, begint de Paaswake met een paasvuur buiten bij de kerk. Na een feestelijk Paasontbijt gaan we wandelen. Om 9.30 uur vieren we uitbundig het Paasfeest.

zondag 12 april 6.00 en 9.30 uur



*Meitsje in fjoer  
yn 'e tsjustere nacht  
en nim alle bagens wie*



*Wanneer je op weg gaat, opent de horizon haar grenzen*

### PINKSTERMAANDAG 1 JUNI 2020 NIJKLEASTER PINKSTER PAAD

Op Tweede Pinksterdag gaan we wandelen. Het Pinksterpaad, een wandeltocht door het weidse Friese landschap, is inmiddels traditie bij Nijkleaster. Er is keuze uit een eenvoudige tocht van ongeveer 5 kilometer en een uitdagender tocht van ongeveer 17 km. We lopen in het ritme van stilte, bezinning en verbinding. Onderweg bezoeken we bijzondere locaties.

De lange en de korte wandeling starten respectievelijk om 9.30 uur en 12.30 uur in de kerk van Jorwert. Rond 15.30 uur sluiten we daar gezamenlijk af met een feestelijke viering.

Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. Voor meer informatie en opgave zie:  
[www.nijkleaster.frl/pinksterpaad](http://www.nijkleaster.frl/pinksterpaad)  
Kosten : € 15,- p.p.

### ZONDAG 21 JUNI 2020 MIDZOMERNACHT MET VERHALEN BIJ HET VUUR

Op deze avond van de langste dag en de kortste nacht is iedereen welkom om midzomer te vieren. We luisteren naar 'verhalen bij het vuur' en gaan zelf fakkels maken om het donker van deze korte nacht te verlichten. Dit alles op een unieke locatie!

Houd de website in de gaten voor het programma en locatie. Tot ziens op 21 juni om 21 uur.

Kosten : € 5,- p.p.





Wil je Nijkleaster bezoeken met een groep, dan bieden wij graag een programma op maat aan, dat aansluit bij jullie wensen en mogelijkheden. Heel verschillende groepen en teams waren al bij ons te gast, van kerken, scholen, bedrijven of verenigingen. Van kerkenraad tot jongerengroep, van schoolteam tot cantorij.

In overleg stellen we een programma samen, uiteraard in het ritme van Nijkleaster. Een viering, een kleasterkuier en verdiepend thema maken (bijna) altijd deel uit van het programma. Wij doen graag een suggestie voor een onderwerp,

bijvoorbeeld 'op adem komen in onze drukke tijd' of 'bijbellezen met je hart'. Willen jullie meer weten over Nijkleaster, dan geven we een presentatie. Regelmatig heeft een groep ook een eigen agenda, bijvoorbeeld rondom teambuilding of beleidsplan.

Meer informatie vind je op [www.nijkleaster.frl/programma-op-maat](http://www.nijkleaster.frl/programma-op-maat). Wanneer je vragen hebt, neem dan vooral contact op over de mogelijkheden met onze kleastercoördinator Annet Draaisma ([a.draaisma@nijkleaster.nl](mailto:a.draaisma@nijkleaster.nl))

Kosten in overleg

## WAAR LIEFDE WOONT

Dat heel mag worden mijn huis met al wie daar behoren, vanouds en nieuw geboren, gebleven, of verloren - dat heel mag worden mijn huis.

Dat groot mag zijn mijn hart en zacht en toegenegen, als bron uit god gekregen, tot overvloed, tot zegen - dat groot mag zijn mijn hart.

Dat heel mag worden ons huis. Dat groot mag zijn ons hart.

*Anneke Meiners, naar psalm 133*

# NIJKLEASTER TE WESTERHÛS

Een nieuw klooster in Jorwert.  
Een pleisterplaats voor pelgrims onderweg. Een schuilplaats voor gasten van velerlei snit. Een plek van stilte, bezinning en verbinding. Een kloostercomplex waar vaste bewoners (kloosterlingen) bidden en werken, wonen en gastvrijheid bieden. Dát is de droom van Stifting Nijkleaster.

In het najaar van 2017 heeft Nijkleaster een BID-boek gepresenteerd met de plannen voor een dergelijk nieuw klooster: het kloostercomplex Westerhûs (Westerhuis). Deze historische locatie, vlak bij Jorwert, midden op het platteland en 15 kilometer ten zuidwesten van Leeuwarden, biedt unieke mogelijkheden. Een plek letterlijk en figuurlijk neergezet in de open ruimte.

Intussen is er in de afgelopen jaren veel gebeurd. Er is voldoende geld

beschikbaar om de eerste fase van Westerhûs te ontwikkelen. Wij zijn vooral de kerkelijke gemeenten die besloten hebben om mee te doen in dit project zeer dankbaar! Dat betekent dat de eerste fase kan worden gerealiseerd: de restauratie van de boerderij, 3 kleine woningen voor bewoners en 6 gastenkamers. Later in de definitieve fase zullen de 7 woningen en 12 gastenkamers voor maximaal 12 bewoners en 24 gasten gerealiseerd worden. Op het moment van schrijven wordt er hard gewerkt aan de definitieve fase van het ontwerp van de boerderij, de woningen en kamers en van het kloostererf. Wij hopen in 2020 te beginnen met restauratie en bouw.

Ondertussen gaat de fondsenwerving door tot we voldoende financiën hebben voor de volledige realisatie van Westerhûs.

We roepen kerken, bedrijven en particulieren op om mee te bouwen aan de laatste fase van dit project. Ook zal Nijkleaster in het najaar een crowdfundingactie starten gericht op een breed publiek. Help Nijkleaster met het vorm geven van Westerhûs! Voor alle giften, groot en klein, zijn we bijzonder dankbaar:

**NL02 ABNA 0541 4184 40**

Voor de details en de stand van zaken kunt u contact opnemen met Nijkleaster: [info@nijkleaster.nl](mailto:info@nijkleaster.nl) of onze coördinator Annet Draaisma: [a.draaisma@nijkleaster.nl](mailto:a.draaisma@nijkleaster.nl) of 06-19 16 74 55



# AGENDA NAJAAR 2019 - VOORJAAR 2020

DATUM	ACTIVITEIT	PAGINANUMMER
ledere woensdag	Kleasterochtend op woensdag (wekelijks hele jaar door)	3
zaterdag 14 sept. 2019	Kleasterochtend op zaterdag	7
zondag 15 sept.	Túnpreek	8
vrijdag 4 okt.	Eerste Ferbining op Freed (wekelijks t/m 21 februari)	4
vrijdag 4 okt.	Eerste Mediteren op Freed	5
vrijdag 11 okt.	Eerste Zingen op Freed	5
vrijdag 25 okt.	Eerste Lezen op Freed	5
zaterdag 19 okt.	Kleasterochtend op zaterdag	7
zondag 20 okt.	Kleasterzondag (iedere 3e zondag van de maand t/m 19 juli 2020)	8
zondag 27 okt.	Jaardag	9
zaterdag 16 nov.	Kleastersneon Oog in oog - Reinier Nummerdor	6
zaterdag 14 dec.	Kleasterochtend op zaterdag	7
woensdag 25 dec.	Kryst by Nijkleaster	10
woensdag 1 jan. 2020	Kleasterochtend op woensdag (wekelijks hele jaar door)	3
zaterdag 18 jan.	Kleastersneon Thomas Merton: Om zuiverheid - Hinne Wagenaar	6
zondag 26 jan.	Nijkleasterlezing Groene theologie - Trees van Montfoort	9
zaterdag 15 febr.	Kleasterochtend op zaterdag	7
donderdag 27 febr.	Vieren en Vasten (t/m do 9 april)	10
zaterdag 14 maart	Kleastersneon meditatief schilderen - Corrie Bark-Bakker	6
donderdag 9 april	Witte Donderdag	10
vrijdag 10 april	Goede Vrijdag	11
zaterdag 11 april	Stille Zaterdag kleasterochtend	11
zondag 12 april	Pasen	11
zaterdag 16 mei	Kleastersneon Dansen rond het labyrint - Henneke Nauta en Gea van Wieren	7
maandag 1 juni	Nijkleaster Pinksterpaad	11
zondag 21 juni	Midzomernacht: Verhalen bij het vuur	11
Datum in overleg	Programma op maat	12

De volledige agenda van Nijkleaster is ook te vinden op [www.nijkleaster.frl/agenda](http://www.nijkleaster.frl/agenda)

# PARKEREN BIJ NIJKLEASTER

Je bent altijd van harte welkom bij Nijkleaster. Soms is het lastig om in het dorp Jorwert een parkeerplaats voor je auto te vinden. Daarom hierbij enkele tips en aanwijzingen:

1. Probeer zoveel mogelijk te carpoolen.
2. Kom zo mogelijk op de fiets.
3. Als je met de trein komt: vanaf het station Mantgum is het nog twee kilometer lopen naar Jorwert.  
Soms is er een busverbinding richting Jorwert.
4. Voor de inwoners van Jorwert is het lastig wanneer de parkeerplekken bij hun huizen steeds bezet zijn.  
Daarom hebben we een parkeerkaart laten maken. Parkeer zoveel mogelijk in de paarse parkeerstroken.
5. De parkeerstrook bij de ingang van het dorp (zuidzijde) is niet verhard. Daar kun je gewoon in het gras parkeren.
6. Parkeer in geen geval op de stoep!



## OVERNACHTEN

Op dit moment kan Nijkleaster nog geen logies aanbieden. Wil je in de buurt overnachten, kijk dan op: [nijkleaster.frl/programma/overnachten-in-de-buurt-van-jorwert](http://nijkleaster.frl/programma/overnachten-in-de-buurt-van-jorwert)



**Nijkleaster**

#### **POSTADRES**

Ewerwert 5, 9023 AV Jorwert

#### **ADRES KERK**

Sluytermanwei 4, Jorwert

#### **CONTACT EN INFO**

Kleastercoördinator, Annet Draaisma

e-mail: [a.draaisma@nijkleaster.nl](mailto:a.draaisma@nijkleaster.nl) / tel.: 06 191 674 55

#### **PREDIKANTEN NIJKLEASTER:**

ds. Saskia Leene: [s.leene@nijkleaster.nl](mailto:s.leene@nijkleaster.nl)

ds. Hinne Wagenaar: [htwagenaar@nijkleaster.nl](mailto:htwagenaar@nijkleaster.nl)

**[www.nijkleaster.frl](http://www.nijkleaster.frl)**



**Protestantse  
Kerk**

Nijkleaster is een pioniersplek van  
de Protestantse Kerk in Nederland

#### **Ons werk steunen?**

Donateur: € 25 p.j.

Vriend: € 100 p.j.

IBAN NL02 ABNA 0541 4184 40

t.a.v. Stifting Nijkleaster

Foto's © Nijkleaster

**SH** Studio  
Haaima  
reclame en ontwerpstudio