

In alle weersomstandigheden leren voor het leven

we leren van de zon om te verwarmen,
van de wolken om te zweven,
van de wind om leeg te waaien,
van de regen om te stromen.

we leren van bloemen om te stralen,
van bomen om standvastig te zijn,
van bladeren in de herfst om los te laten,
van struiken om in de lente te vernieuwen.

we leren van de stenen om stil te liggen,
van de aarde om moeder te zijn,
van de maan om te veranderen,
van de sterren dat we met velen zijn.

we leren van de seizoenen
dat we steeds opnieuw mogen beginnen

Sietske Visser

(vrij hertaald naar een gedicht van Ute Latendorf)