



Nijkleaster



Nijkleaster programma

NAJAAR 2018 - VOORJAAR 2019

STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING



Nijkleaster - nieuw klooster - is een plek van rust, inspiratie en gemeenschap. Een plek van stilte, bezinning en verbinding.

Onze thuisbasis is de middeleeuwse Radboudkerk in Jorwert. Daar bieden we activiteiten aan, toegankelijk voor iedereen - uit welke traditie dan ook. Je kunt een dag of dagdeel meedoen: vieren, stilte ervaren en wandelen, in verbinding met anderen.

In de toekomst hopen we gasten voor meerdere dagen te kunnen verwelkomen in een kloostergebouw, het Westerhûs. Op de laatste pagina's lees je daarover meer.

In dit boekje presenteren we het programma voor het komende seizoen. Je bent van harte welkom. Meer informatie vind je op onze website: **www.nijkleaster.frl**

Hartelijk welkom, tige wolkom



ELKE WOENSDAG KLEASTER-OGHTEND

Iedere woensdagochtend ben je welkom in Nijkleaster voor een eenvoudig programma van stilte, bezinning en verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word je ontvangen door een voorganger en kleasterkracht. Om 09.30 uur beginnen we met een korte ochtendviering in de kerk. We drinken samen koffie of thee met kleasterkoeke. Daarna gaan we wandelen. Bij de kleasterkuier rondom Jorwert lopen we het eerste deel in stilte, later worden we uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan. Terug in de kerk delen we onze zelf meegebrachte lunch en kunnen we ervaringen uitwisselen. We sluiten af rond 12.30 uur. Opgeven hoeft niet, mag wel.

Je bent ook van harte welkom als je alleen de ochtendviering mee wilt maken of als je niet aan de kleasterkuier kunt meedoen. In het laatste geval kun je in en rond de kerk vertoeven en met de lunch weer aansluiten bij de anderen.

We stellen het op prijs als groepen groter dan vier personen zich van te voren aanmelden via de website of bij de kleastercoördinator. Groepen groter dan tien tot twaalf personen kunnen zich verdelen over meerdere woensdagen of een eigen programma aanvragen (zie bij Programma op maat).

Kosten kleaster-ochtend: € 5,- p.p.

Meer informatie:

www.nijkleaster.frl/woensdagmorgen-kleaster-kuier
kleastercoördinator Annet Draaisma: a.draaisma@nijkleaster.nl

KLEASTERZATERDAGEN

Op de derde zaterdag in de maand is er een kleasterdag. In het rustige ritme van Nijkleaster verdiepen we ons iedere keer in een ander thema. Een ochtendviering en een kleasterkuier maken deel uit van het programma. Tussen de middag is er een eenvoudige, vegetarische lunch in het Wapen van Baarderadeel. Voor een Kleasterzaterdag is opgave nodig. Er is plaats voor twintig deelnemers, tenzij anders aangegeven.

Kosten: € 30,- p.p.

KLEASTERZONDAGEN

De zondag na de kleasterdag is er een viering in de kerk van Jorwert (9.30 uur). Je bent van harte welkom. Het is niet nodig je op te geven. Het thema van de viering sluit zoveel mogelijk aan bij de kleasterzaterdag. Na de dienst drinken we koffie en thee. Vaak is er een aanvullend programma, zoals een wandeling of een gesprek. De viering op zondag is in samenwerking met de Protestantse Gemeente in de dorpen Jellum-Bears, Jorwert, Mangtum en Weidum.

OVERNACHTEN

Op dit moment kan Nijkleaster nog geen logies aanbieden. Wil je in de buurt overnachten, kijk dan op: nijkleaster.frl/programma/overnachten-in-de-buurt-van-jorwert

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het programma van een kleasterdag

- 9.15 uur inloop
- 9.30 uur ochtend viering
- 10.00 uur koffie/thee en kennismaking
- 10.30 uur programma, deel 1
- 12.15 uur lunch in het 'Wapen van Baarderadeel'
- 13.15 uur kleasterkuier
- 14.30 uur programma, deel 2
- 15.45 uur afsluitende viering
- 16.00 uur afscheid en vertrek

Kosten: € 30,- per dag (incl. koffie/thee en vegetarische lunch)



PROGRAMMA OP MAAT

Wil je Nijkleaster bezoeken met een groep, dan bieden wij graag een programma op maat aan, dat aansluit bij jullie wensen en mogelijkheden. Heel verschillende groepen en teams van bv. kerken, scholen, bedrijven of verenigingen waren al bij ons te gast. Van kerkenraad tot jongerengroep, van schoolteam tot cantorij.

In overleg stellen we een programma samen, uiteraard in het ritme van Nijkleaster. Een viering, een kleasterkuier en verdiepend thema maken (bijna) altijd deel uit van het programma. Wij doen graag een suggestie voor een onderwerp, bijvoorbeeld 'op adem komen in onze drukke tijd' of 'bijbellezen met je hart'.

Willen jullie meer weten over Nijkleaster, dan geven we een presentatie. Regelmatig heeft een groep ook een eigen agenda, bijvoorbeeld rondom teambuilding of beleidsplan. Leden van het Nijkleaster team verzorgen ook regelmatig workshops en presentaties op locatie.

Meer informatie vind je op www.nijkleaster.frl/programma-op-maat

Wanneer je vragen hebt, neem dan vooral contact op over de mogelijkheden met onze kleaster-coördinator Annet Draaisma (a.draaisma@nijkleaster.nl)

Kosten in overleg

Foto: Dio van Maaren.

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018
**MEDITEREN MET JE HANDEN:
KLEASTER-KLOTSEN**

Vele wegen leiden naar stilte, bezinning en verbinding. Eén daarvan loopt via handen, garen en haaknaald. We maken op deze zaterdag mutsen met het logo van Nijkleaster. De dag zelf is het doel en daarachter liggen verdere horizonnen: door verkoop van de mutsen (kleaster-klotsen) leveren we een financiële bijdrage aan de droom van Nijkleaster.

Je hoeft geen materiaal mee te nemen; dat ligt klaar. Jongeren en mannen zijn in het bijzonder uitgenodigd!

Naast ochtend- en middaggebed en het werken met onze handen beproeven we op deze dag ook andere meditatievormen.

*Willemien Keuning, Henneke Nauta
en Tiny Elzing*

Meer informatie over dit project op
www.nijkleaster.frl/programma

KLEASTERZATERDAG
20 OKTOBER 2018
LEVENSADEM

Deze dag cirkelt rondom iets dat ons dagelijks heel nabij is: onze adem. Vaak gaat ademen ongemerkt. Soms merk je ineens hoe verfrissend je adem is. Soms stokt je adem juist. Adem heeft die twee kanten: het geeft levenskracht, maar raakt ook aan je kwetsbaarheid. Geen wonder dat het in godsdienstige tradities over adem gaat. Zo vertelt de bijbel beeldend hoe God de eerste mens uit aarde boetseerde en door de neus levensadem inblies. 'Zo werd de mens een levend wezen.'

Vandaag luisteren we naar wat adem ons te zeggen heeft. Door speelse oefeningen raken we nog meer vertrouwd met onze eigen adem.



*Imca Abma - adem- en
ontspannings-
therapeute en
Saskia Leene -
kleasterpastor*

ZONDAG 28 OKTOBER 2018 JAARDAG NIJKLEASTER

Op de laatste zondag van oktober viert Nijkleaster zijn jierdei (verjaardag) met een feestelijk programma.

14.00 uur	Inloop
14.30 uur	Opening
15.00 uur	Workshops
16.30 uur	Slotviering

Opgave niet nodig



KLEASTERZATERDAG 17 NOVEMBER 2018 KUNST BEKIJK(T) JE

In 2015 schonk de Friese kunstenaar Jentsje Popma (Leeuwarden, 1921) zijn atelier met al het aanwezige werk aan Nijkleaster. Op deze manier ondersteunt hij de droom van Nijkleaster om een klooster te bouwen even buiten Jorwert. Sindsdien zijn er nauwe banden gegroeid tussen hem en Nijkleaster.

Popma's schilderijen leren ons te kijken naar de wereld om ons heen. In zijn schilderijen komen thema's aan de orde als: duurzaamheid, landschap, inspiratie.

We gaan op deze dag een aantal van zijn schilderijen nader bekijken. Aan het eind van de dag hopen we niet alleen naar een schilderij te hebben gekeken, maar ook naar onszelf.

*Jan Henk Hamoen -
emeritus-predikant te Joure*

www.nijkleaster.frl/jentsje-popma/

KLEASTERZATERDAG 15 DECEMBER 2018 RUIJTE SCHEPPEN VOOR ADVENT

Advent is een tijd van naar binnen keren en verwachten. In de drukte van december biedt deze kleastersneon je de ruimte om op te diepen wat advent voor jou betekent.

Dit doen we met meditatieve en creatieve werkvormen. Stilte en ruimte spelen deze dag een belangrijke rol. Natuurlijk gaan we ook naar buiten.

Aletta Nieboer - natuurgeneeskundige te Britswert

WOENSDAGOGHTEND 26 DECEMBER KERSTKUIER

Tweede kerstdag valt dit jaar op een woensdag. Ook vandaag ben je welkom voor onze wekelijkse kleasterochtend, die met kerst natuurlijk een speciale kleur heeft. We beginnen met een ochtendgebed in de kerk. Na de koffie maken we een wandeling buiten Jorwert. Tot slot delen we onze lunch rondom de tafel van verhalen.

9.30 - 12.30 uur

Opgave is niet nodig.

KLEASTERZATERDAG 19 JANUARI 2019 'EN VERGEEF ONS..!'

Dit zijn woorden uit een gebed dat in de kerk regelmatig gebeden wordt, het Onze Vader. 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaars vergeven.' Misschien bidden we deze regels wel zonder er al te veel over na te denken. Vandaag staan we er bij stil. Kunnen we vergeven? En hoe doe je dat dan? Vergeven hangt samen met schuld. Hoe vaak voelen we ons niet schuldig over iets? Kunnen en mogen we onszelf vergeven en vrij van schuld zijn?

We ontdekken hoe bidden ons op een laag in onszelf kan brengen waar we ons vergeven weten.

Sytze Ypma - predikant te Franeker en gastvoorganger bij Nijkleaster



KLEASTERZATERDAG 16 FEBRUARI DOM BERNARDUS

Sinds een aantal jaren onderhoudt Nijkleaster een band met Abdij Koningshoeven te Berkel Enschoot, vlak bij Tilburg. Wij vinden het heel bijzonder dat de Abt van Koningshoeven, Dom Bernardus, een zaterdag voor ons gaat verzorgen. Dom Bernardus zal spreken over 'Leven in stilte, soberheid en solidariteit'. Maar hij zal zeker ook met ons delen wat hem persoonlijk bezighoudt en bovendien ingaan op onze vragen. Werkelijk een dag van stilte, bezinning en verbinding.

*Dom Bernardus - abt van abdij
Koningshoeven te Berkel-Enschoot*

maximaal 50 deelnemers

KLEASTERZATERDAG 16 MAART THOMAS MERTON

Thomas Merton (1915-1968) was een van de bekende religieuzen uit de 20e eeuw. Hij combineerde een contemplatieve levensstijl (van stilte en gebed) met een hartstochtelijke inzet voor vrede en gerechtigheid. Tijdens deze zaterdag zal Hinne Wagenaar ons inleiden in het leven en denken van Merton. Merton begon als 'gewone' kloosterling. Maar in de loop van zijn leven zocht hij steeds meer afzondering. Uiteindelijk leefde hij alleen in een kluis op het kloosterterrein.

Deze dag is ook bedoeld voor iedereen die zelf nadenkt over het 'kloosterling-zijn' (binnen Nijkleaster of elders). Wat is je eigen plek, hoeveel nabijheid en hoeveel afstand tot de gemeenschap heb je nodig? Zou je willen intreden of juist 'op je eigen plek' verbonden willen zijn?

*Hinne Wagenaar -
pionierpredikant van
Nijkleaster*

maximaal
50 deelnemers



VIEREN EN VASTEN

De periode tussen Aswoensdag en Pasen, de veertigdagentijd, is van oudsher een tijd van vasten. In onze wereld van overvloed zoeken veel mensen in deze weken naar eigen manieren van vereenvoudigen, verdiepen en delen.

In Nijkleaster ben je elke donderdag welkom voor een korte viering in de kerk. Daarna eten we soep met brood. Iedere week kiezen we samen een goed doel om financieel te ondersteunen.

Je bent van harte welkom om aan te schuiven. Het is niet nodig om je op te geven.

donderdag 14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april 18.00 - 19.30 uur

WITTE DONDERDAG

Op Witte Donderdag krijgt 'Vieren en vasten' een bijzondere kleur. Jezus vierde met zijn leerlingen het Joodse Paasfeest. Daarbij kwamen gerechten op tafel met een symbolische betekenis: brood voor onderweg, iets bitter en iets zoets. Ook wij proeven daarvan. Zoals op de andere donderdagen is er een korte viering en een gezamenlijke maaltijd.

donderdag 18 april 18.00 - 19.30 uur

GOEDE VRIJDAG

Met een ingetogen viering rondom het kruis staan we stil bij de dood van Jezus en bij het lijden van zoveel mensen in de wereld.

vrijdag 19 april 19.30 uur

STILLE ZATERDAG

Op deze dag van verstilling is er een extra kleasterochtend met een ochtendgebed, kennismaking en kleasterkuier. Als afsluiting delen we ons meegebrachte brood.

zaterdag 20 april 9.30 - 12.30 uur

PASEN

In alle vroegte, om 6.00 uur, begint de Paaswake met een paasvuur buiten bij de kerk. Na een feestelijk Paasontbijt gaan we wandelen. Om 9.30 vieren we uitbundig het Paasfeest.

zondag 21 april 6.00 en 9.30 uur



KLEASTERZATERDAG 18 MEI 2019 DANSEN ROND HET LABYRINT

Het labyrint is een oeroud beeld. In onze tijd is het labyrint voor veel mensen een symbool voor hun levensweg. Het pad slingert alle kanten op, maar brengt je uiteindelijk thuis in het midden. Op deze kleasterdag verkennen we al lopend en dansend het labyrint.

De dansvorm die we gebruiken heet Sacrale Dans. Het gaat daarbij om de beleving. Dansend in oude patronen ontstaat er ruimte voor verbinding met jezelf, met anderen in de kring en ook met wat ons draagt: de Bron, God, de stilte.

Ervaring met dans is niet nodig. Het programma is gedeeltelijk in Jorwert, gedeeltelijk op Dûnspleats De Wite Fûgel in Easterwierrum.

Henneke Nauta - docent Sacrale Dans

MAANDAG 10 JUNI 2019
**NIJKLEASTER
PINKSTER PAAD**

Op Tweede Pinksterdag gaan we wandelen. Het Pinksterpaad, een wandeltocht door het weidse Friese landschap, is inmiddels traditie bij Nijkleaster. Er is keuze uit een eenvoudige tocht van ongeveer 5 kilometer en een uitdagender tocht van ongeveer 17 km. We lopen in het ritme van stilte, bezinning en verbinding. Onderweg bezoeken we bijzondere locaties.

De lange en de korte wandeling starten om respectievelijk 9.30 uur en 12.30 uur in de kerk van Jorwert. Rond 15.30 uur sluiten we daar gezamenlijk af met een feestelijke viering.

Er kunnen maximaal 100 mensen mee. Voor meer informatie en opgave zie www.nijkleaster.frl/pinksterpaad

MIDZOMERNACHT VRIJDAG 21 JUNI 2019
CANTO OSTINATO

Op de langste dag van het jaar verwelkomt Nijkleaster de zomer met de Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Betoverend, toegankelijk, hypnotiserend, verrassend: zo kun je zijn muziek typeren. Omdat in de Canto Ostinato niets vast ligt, ontstaat de muziek tijdens elke uitvoering opnieuw, in de samenwerking tussen de musici. De bedwelmende pianomuziek wordt alleen kort onderbroken door twee momenten waarin woorden worden gesproken die aansluiten bij de dag en de muziek.

21.00 uur - middernacht

Met Wiebe Kaspers - musicus te Jorwert





MET NIJKLEASTER DE BERGEN IN

In de zomer van 2019 organiseert Nijkleaster opnieuw een wandelweek in de Hohe Tauern, een natuurpark in de Oostenrijkse Alpen. De schoonheid van de bergen en het ritme van het bergwandelen nodigen uit tot stilte en verdieping. Bijzonder is de onderlinge verbondenheid die in de loop van de week ontstaat. Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden.

Vanuit een mooi gelegen pension in Wald im Pinzgau maken we dagwandelingen, door bossen en alpenweiden (almen). Aan het eind van de week gaat de wandeling naar een berghut, waar we blijven slapen.

De andere groep trekt hoger de bergen in, waar het landschap ruig en stenig is. We lopen van berghut naar berghut. Daar wacht een eenvoudig maal en een slaapplek in het lager, een soort slaapzaal.

De data van de wandelweek en de huttentocht zijn bij het verschijnen van dit boekje nog niet bekend.

Informatieavond en begin inschrijving:
vrijdag 18 januari 2019

Begeleiding: Marc Nieuwenhuis en Annemarie Viersma (wandelen vanuit het pension), Jaap Nieuwenhuis en Saskia Leene (huttentocht)



*Zicht op Westerhûs,
foto: Henk Bootsma.*

1. Appelhof
2. Erf
3. Binnentuin
4. Moestuin
5. Parkeren

(Stand van zaken per 1 juni 2018)

NIJKLEASTER TE WESTERHÛS

Een nieuw klooster in Jorwert. Een pleisterplaats voor pelgrims onderweg. Een schuilplaats voor gasten van velerlei snit. Een plek van stilte, bezinning en verbinding. Een kloostercomplex waar vaste bewoners (nieuwe kloosterlingen) bidden en werken, wonen en gastvrijheid bieden. Dát is de droom van de Stifting Nijkleaster.

In het najaar van 2017 heeft Nijkleaster een BID-boek gepresenteerd met de plannen voor een dergelijk nieuw klooster: het kloostercomplex Westerhûs (Westerhuis). Deze historische locatie, vlak bij Jorwert, midden op het platteland en 15 kilometer ten zuidwesten van Leeuwarden, biedt unieke mogelijkheden. Een plek letterlijk en figuurlijk neergezet in de open ruimte.

Op onze website kun je het BID-boek vinden en ook een film die speciaal gemaakt is voor het project Westerhûs nijkleaster.fr/actiewesterhus

We hebben dit gedaan omdat we je uit willen nodigen om deelnemer te worden van dit project, om financieel en inhoudelijk mee te doen. Daar kun je een bod op doen. Nijkleaster zoekt partijen die willen investeren in dit nieuwe kloosterproject: kerkelijke gemeenten en parochies, individuele personen en families, bedrijven en organisaties die onze passie delen en die begrijpen dat de aankoop, de verbouw en de verdere ontwikkeling veel geld kosten. En die willen investeren in de meerwaarde van dit uitzonderlijke project gericht op persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Voor alle details en de stand van zaken rondom de fondsenwerving kun je contact opnemen met Nijkleaster: info@nijkleaster.nl



Nijkleaster

POSTADRES

Ewerwert 5, 9023 AV Jorwert

ADRES KERK

Sluytermanwei 4, Jorwert

CONTACT EN INFO

Kleaster-coördinator, Annet Draaisma

e-mail: a.draaisma@nijkleaster.nl / tel.: 06 191 674 55

www.nijkleaster.frl



Ons werk steunen?

Donateur: € 25 p.j. / Vriend: € 100 p.j.

IBAN NL02 ABNA 0541 4184 40

t.a.v. Stifting Nijkleaster

Foto's © Nijkleaster



BEREIKBAARHEID:

De bus (lijn 93) komt door Jorwert. Het treinstation in Mantgum ligt op 2 kilometer van Jorwert.

Als u met de auto komt kunt u het beste parkeren in de berm, aan de rand van het dorp.

Zo proberen wij de bewoners van Jorwert niet te veel te belasten met overal geparkeerde auto's.

Van de rand van het dorp naar de kerk is het 300 m.



**Protestantse
Kerk**

Nijkleaster is een pioniersplek van
de Protestantse Kerk in Nederland



stH Studio
Haaima
reclame en ontwerpstudio

