

Feinsum heeft nu aan Jabikspaad eigen 'refugio' voor pelgrims

Wiep en Durkje Koehoorn maakten zelf drie keer een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela en ervoeren onderweg de gastvrijheid in *refugio*'s. In hun nieuwe huis in Feinsum openen ze zaterdag een gastenverblijf voor pelgrims.

Pelgrimeren

Lodewijk Born

Wiep en Durkje Koehoorn verhuisden in augustus vorig jaar van Stiens naar het naburige dorp Feinsum. Ze wonen nu aan het Friese Jabikspaad, waarop de pelgrims voor hun huis passerend richting Santiago de Compostela of omgekeerd naar Sint-Jacobiparochie.

Zelf zijn ze allebei bezielde wandelaars. In etappes, met name in de

zomervakanties, voltooiden ze in 2012 hun eerste pelgrimaged naar Sint-Jacobiparochie naar Santiago. „Omdat Durkje en ik als pelgrims onderweg vaak gastvrij zijn ontvangen in pelgrimsovernachtingshuizen, willen wij als ervaren pelgrims nu iets teruggeven aan pelgrims die een zelfde pelgrimstocht ondernemen”, vertelt Wiep Koehoorn.

Toen de nieuwbouwplannen voor hun huis in Feinsum op tafel kwamen, besloten ze dat er ook een overnachtingsaccommodatie voor pelgrims bij moest komen. „We hebben daarom het huis verdeeld in twee compartimenten, met een

eigen opgang.” Op de bovenverdieping kunnen drie pelgrims overnachten. „Er staan nu twee bedden, maar er kan gemakkelijk een derde bij.” Ook is er een eigen badkamer voor de gasten. Voor pelgrims hebben ze arrangementen samengesteld, waarbij gekozen kan worden uit wel of geen ontbijt en eventueel ook het nuttigen van de warme maaltijd bij het echtpaar Koehoorn aan tafel. „Het is het zelfde concept zoals je op heel veel plekken op de route naar Santiago ziet.” Pelgrims betalen een *donatio*, een vrije gift waarbij de pelgrims in de praktijk zelf wel kunnen aanvoelen 'dat het niet voor een appel en een ei kan'.

Koehoorn benadrukt nadrukkelijk dat het „geen bed & breakfast is”. De slaapplek staat officieel geregistreerd als pelgrimsovernachtingsplek van 'Pelgrims voor pelgrims', van het *Nederlands* Genootschap van Sint Jacob (NGSJ). Dit is de vereniging van mensen met belangstelling voor het pelgrimsoord Santiago de Compostela en pelgrimeren. „Hier zijn zo'n dertienduizend mensen lid van. Pelgrims die gebruik willen maken van een pel-

Het huis aan de Holdingawei krijgt een officiële naam: Refugio Ultrera Feinsum. Dominee Jaap Overeem zal de plek zegenen

grimsplek hebben daar een inlogcode voor nodig. In die zin is er een sprake van een 'besloten systeem' - en is de doelgroep dus ook alleen deze pelgrims.”

Het huis aan de Holdingawei krijgt een officiële naam: Refugio Ultrera Feinsum. „Dit betekent slaapplek voor pelgrims, en Ultrera verwijst naar de middeleeuwse pelgrimsgroet en het pelgrimslied dat velen kennen.”

Aan de buitenkant van het huis is ook te zien dat het gaat om een overnachtingsplek voor pelgrims. Onder andere door de kenmerkende schelp van Santiago de Compostela die in folie op het raam is verwerkt en met de naam op het huis. „In een pelgrimsstempel die we hebben laten maken, zit ook die wulk, drie Friese pompeblèden en drie sterren van de Europese Unie, waarmee we laten zien dat dit een plek in Fryslân voor alle Europeanen is.”

Het echtpaar Koehoorn verwacht met name dit jaar extra toeloop in verband met het project Santiago aan het Wad in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, waarbij pelgrims de omgekeerde route lopen.



Refugio Ultrera Feinsum. Wiep en Durkje Koehoorn geven iets van de gastvrijheid die ze zelf ervoeren terug aan pelgrims. Foto: Marchje Andringa

Dus vanuit Zuid-Nederland naar het eindpunt in Sint-Jacobiparochie en Zwarte Haan.

„De jaren die volgen, zullen wel iets minder druk worden”, denkt hij. Het is dan maar net of de oostroute (vanaf Sint-Jacobiparochie

over Stiens en Leeuwarden naar Jirnsum) of de westelijke route gevolgd wordt (van Sint-Jacobiparochie naar Boer, Franeker, Tzum, Jorwert en dan naar Jirnsum). Bij Jirnsum komen de beide routes samen, op weg naar de volgende

etappe naar Zwolle/Hasselt. De route van Sint-Jacobiparochie naar Feinsum is ongeveer 21 kilometer en dat is ongeveer een dag lopen voor de gemiddelde wandelaar. „Ervaren lopers met een stevig tempo lopen misschien nog door

naar Stiens of Leeuwarden.

Zaterdag wordt met een huiszegening, door ds. Jaap Overeem van de Protestantse Gemeente te Stiens, de refugio in Feinsum officieel geopend. Pelgrims uit alle windstreken zullen daar bij aanwezig zijn.