



Nijkleaster

Nijkleaster programma

NAJAAR 2017 - VOORJAAR 2018

STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING

NIJKLEASTER PROGRAMMA

Nijkleaster - nieuw klooster - is een plek van rust, inspiratie en gemeenschap. Een plek van stilte, bezinning en verbinding.

Onze thuisbasis is de middeleeuwse Radboudkerk in Jorwert. Daar bieden we activiteiten aan, toegankelijk voor iedereen - uit welke traditie dan ook. Gasten kunnen een dag of dagdeel met ons mee vieren, lopen en stilte ervaren - in verbinding met anderen. In de toekomst hopen we gasten voor meerdere dagen te kunnen verwelkomen in een kloostergebouw - plannen daarvoor zijn in de maak.

In dit boekje presenteren we het programma voor het komende seizoen. Je bent van harte welkom.

Meer informatie vind je op onze website: www.nijkleaster.frl.

Hartelijk welkom, tige wolkom.



ELKE WOENSDAG KLEASTER-OGHTEND

Iedere woensdagochtend ben je welkom in Nijkleaster om rust en verdieping te vinden. We bieden een eenvoudig programma. Je wordt ontvangen door een team van voorganger en kleasterkracht. Om 09.30 uur beginnen we met een korte ochtendviering in de kerk van Jorwert. Na de viering drinken we koffie of thee met kleasterkoeke. Dan volgt de kleasterkuier rondom Jorwert in het ritme van stilte, bezinning en verbinding. Na de wandeling delen we onze zelf meegebrachte lunch en kunnen we ervaringen delen. We sluiten af rond 12.30 uur. Opgave (via de website) hoeft niet, mag wel.

Je bent ook van harte welkom als je alleen de ochtendviering mee wilt maken. Wanneer je niet aan de kleasterkuier kunt meedoen, is het mogelijk in en rond de kerk te vertoeven om voor de lunch weer aan te sluiten bij de anderen.

We stellen het op prijs als groepen groter dan vier personen zich van te voren aanmelden via de website of bij de kleastercoördinator (zie bij 'contact' op de achterzijde). Groepen groter dan 10 - 12 personen kunnen zich in overleg verdelen over meerdere woensdagen of een eigen programma aanvragen (zie bij Programma op maat).

Kosten kleaster-ochtend: € 5,- p.p.

Meer informatie:

www.nijkleaster.nl/woensdagmorgen-kleaster-kuier

Het gaat tijdens onze kuier niet om het ontdekken van nieuwe landschappen maar het leren kijken met nieuwe ogen.

PROGRAMMA OP MAAT

Nijkleaster ontvangt graag groepen mensen die zich samen een dag(deel) willen overgeven aan stilte, bezinning en verbinding. Zo komen er bijvoorbeeld groepen en teams van kerken, bedrijven, scholen en verenigingen bij ons als gast. Maar ook wandel-, gespreks- en studiegroepen ontvangen we graag.

We maken in overleg 'een programma op maat', uiteraard in het ritme van Nijkleaster. Een viering, een kleasterkuier en inhoudelijk thema maken (bijna) altijd deel uit van het programma. Wij bieden een aantal thema's aan, maar je kunt ook je eigen onderwerp inbrengen. Geregeld heeft een groep een eigen agenda, bijvoorbeeld rondom teambuilding of het eigen beleidsplan.

Voor de programma's op maat bieden wij de volgende thema's:

- Presentatie en introductie over Nijkleaster
- Lectio Divina - Bijbellezen zoals in het klooster. Bijbellezen met je hart
- Het Onze Vader - persoonlijke verkenningstocht in een bekend gebed
- Ontmoeten - elkaar ontmoeten aan de hand van inzichtkaarten
- Op adem komen - van 'kloktijd' naar 'tijd met aandacht'
- Benedictijnse spiritualiteit - de leefregel van Benedictus (480-550)

Meer informatie op

www.nijkleaster.nl/programma-op-maat

Wanneer je vragen hebt, neem dan vooral contact op over de mogelijkheden met onze kleaster-coördinator Annet Draaisma (a.draaisma@nijkleaster.nl)

Kosten in overleg.



Een pelgrimage is een tocht met als bedoeling om inzicht te krijgen in je eigen denken en handelen. Om je plaats binnen de maatschappij en de wereld waarin je leeft met afstand te beschouwen. Niet het einddoel van de pelgrimstocht, maar het onderweg zijn is het belangrijkste. We gaan ons verplaatsen in de natuur, te voet. Over betonpaden en landweggetjes, door dorpjes en langs kerken.

NIJKLEASTER PINKSTER PAAD

PINKSTERMAANDAG 21 MEI 2018

Op Tweede Pinksterdag gaan we wandelen. Het Pinksterpaad, een wandeltocht door het weidse Friese landschap, is inmiddels traditie bij Nijkleaster. Er is keuze uit een eenvoudige tocht van ongeveer 5 kilometer en een uitdagender tocht van ongeveer 17 kilometer. We lopen in het ritme van stilte, bezinning en verbinding. Onderweg bezoeken we bijzondere locaties.

We starten in de kerk van Jorwert. Rond 15.30 uur sluiten we daar weer af met een feestelijke viering. Er kunnen maximaal 100 mensen mee. Voor meer informatie en opgave zie www.pinksterpaad.nl.



KLEASTERZATERDAGEN

Op de derde zaterdag in de maand is er een kleasterdag. In het rustige ritme van Nijkleaster verdiepen we ons iedere keer in een ander thema. Een ochtendviering en een kleasterkuier maken deel uit van het programma. Tussen de middag is er een eenvoudige lunch in 'het Wapen van Baarderadeel'. Voor een kleasterdag is opgave nodig. Er is plaats voor 20 deelnemers, tenzij anders aangegeven.

Kosten: € 30,- p.p.

KLEASTERZONDAGEN

Op de derde zondag in de maand - de zondag na de kleasterdag - is er een viering in de kerk van Jorwert (9.30 uur). Je bent van harte welkom. Het is niet nodig je op te geven. Het thema van de viering op de zondagmorgen sluit zoveel mogelijk aan bij de zaterdag. Na de dienst drinken we koffie en thee en is er soms een aanvullend programma, zoals een wandeling of een gesprek. De viering op zondag is in samenwerking met de Protestantse Gemeente Westerwert (Jellum, Bears, Jorwert en Weidum) en Mantgum.

OVERNACHTEN

Op dit moment kan Nijkleaster nog geen logies aanbieden. Wil je in de buurt overnachten, kijk dan op: nijkleaster.fr/programma/overnachten-in-de-buurt-van-jorwert



TÚNPREEK, 17 SEPTEMBER 2017

Op 17 september wordt een openluchtviering gehouden in het decor van het Iepenloftspul van Jorwert. Dit openluchtspel is een fenomeen in Friesland en wordt in de maand september twaalf keer opgevoerd. Samen met de plaatselijke kerken van de omliggende dorpen organiseert Nijkleaster niet alleen een viering in dit decor, maar wordt er ook geprobeerd een relatie te leggen met de thematiek. De viering is in het Fries, zoals ook het Iepenloftspul volledig Friestalig is. Dit jaar heet het stuk 'It Foarfal'.

It foarfal is de Jorwerter bewurking frij nei it boek Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht fan Mark Haddon. It ferhaal giet oer in jonge fan 15. Hy hat it syndroom fan Asperger, in foarm fan autisme. De jonge ken alle lannen fan de wrâld mei harren haadstêden en alle prymgetallen oant 7507 út 'e holle. Mar mei grapkes wit er him gjin rie. Nea komt er allinne de strjitte út, mar as de hûn fan de buorfrou fermoarde wurdt, wol er de wrâld yn. It publyk giet mei op syn reis, op syk nei de moardner fan de hûn en mei yn alles wat er ûnderweis belibbet. (www.iepenloftspuljorwert.nl)

Zondag 17 september 2017 om 10.00 uur

in de Notaristuin (achter het café)

Voorganger: ds. Hinne Wagenaar

Muziek: Fanfare Wilhelmina uit Easterein

ZONDAG 29 OKTOBER JAARDAG NIJKLEASTER

Programma

- 14.00 uur Inloop
 - 14.30 uur Opening
 - 15.00 uur Workshops
 - 16.30 uur Slotviering
- Opgave niet nodig



STILTEDAG, 1 OKTOBER 2017

Stilte is de toegangspoort van de ziel, aldus de benedictijnse abt Christopher Jamison. Langzaam komt je eigen drukte tot rust. Er ontstaat ruimte voor wat wezenlijk is. In Nijkleaster zoeken we geregeld de stilte. Op deze stiltedag nemen we alle tijd om ons daaraan over te geven. Na het ochtendgebed brengen we de dag in stilte door. Het programma is eenvoudig. We zitten bij elkaar en mediteren. We doen eenvoudige lichaamsoefeningen en gaan naar buiten. 's Middags verbreken we de stilte met een viering in de kerk.

Onder leiding van Saskia Leene, kleasterpastor

Zondag 1 oktober 9:30 - 16:00 uur

Kosten: € 25,- p.p.

Tussen de middag is er soep. Neem zelf je lunch mee.

PROGRAMMA VAN DE KLEASTER-ZATERDAGEN

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017

LEVENSKUNST - EEN DAG OP STAP MET PREDIKER

In de Bijbel neemt Prediker een bijzondere plaats in. We volgen deze wijsheidsleraar uit de derde eeuw voor Christus op zijn zoektocht naar de zin van ons menselijk bestaan. Om te beginnen luisteren we naar 'De keunst fan it libben', een muziekstuk gebaseerd op Prediker. Daarna verdiepen we ons in drie verschillende visies op het bijbelboek. Hopelijk gaat vandaag dit merkwaardige boek een klein beetje verder voor ons open.

Reinier Nummendor -voorganger PKN-gemeente Grou en gastvoorganger Nijkleaster met medewerking van het Kwartettekooar onder leiding van Hindrik van der Meer



ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017

JE EIGEN HUIS VAN STILTE MEENEMEN

In de kerk van Jorwert hangt het prachtige gedicht van Eppie Dam, 'Huis om stil te zijn'. Veel mensen komen naar een plek als deze om rust en stilte te vinden. Hoe kunnen we deze rust vasthouden wanneer we weer naar buiten gaan en de wereld instappen?

Op deze dag proberen we een harmonisch evenwicht te vinden tussen binnen en buiten. Dit doen we door vragen aan te reiken die je helpen de weg van buiten naar binnen te bewandelen en vice versa.

Corrie Holtman - coach te Jorwert

PROGRAMMA VAN DE KLEASTER-ZATERDAGEN

ZATERDAG 20 JANUARI 2018 ZIELSVERBANDEN

Wij mensen denken dat we zelf onze keuzes maken, maar intussen worden we ook gestuurd door een onderstroom, een veld van verbanden en patronen, van oorzaak en gevolg. Je kunt deze stroom vermoeden, voelen, waarnemen, zien. Het is het gebied waar alles met alles samenhangt, het gebied van de zielsverbanden.

Deze zaterdag ben je uitgenodigd om je eigen plek tussen de anderen en je zielsverbanden te ervaren in kleine opstellingen. Als leidraad nemen we levensthema's zoals: je geboorteplek, een heilzame volgorde, actief of passief zijn, je bestemming, de bron - thema's die ook in Bijbelverhalen terugkeren. We werken met eerbied, voorzichtigheid en respect voor ieder. Ervaring met opstellingen is niet nodig, ieder is welkom.

Anneke Meiners - theoloog, heeft een praktijk voor familieopstellingen voor hulp bij levensvragen, opvoeding en gezinsvragen



PRAKTISCHE INFORMATIE

Programma van een kleaster-dag:

- 9.15 uur inloop
- 9.30 uur ochtend viering
- 10.00 uur koffie/thee en kennismaking
- 10.30 uur programma, deel 1
- 12.15 uur lunch het 'Wapen van Baarderadeel'
- 13.30 uur kleasterkuier
- 14.45 uur programma, deel 2
- 15.45 uur afsluitende viering
- 16.00 uur afscheid en vertrek

Kosten: € 30,- per dag
(incl. koffie/thee en vegetarische lunch)

PROGRAMMA VAN DE KLEASTER-ZATERDAGEN

ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018 EEN DAG MET BROEDER ALBERIC EN BROEDER JELKE VAN SCHIERMONNIKOOG

Eind 2015 verlieten de Cisterciënzer monniken van Diepenveen hun te groot geworden kloostergebouw om zich te oriënteren op een nieuwe toekomst op Schiermonnikoog. Broeder Alberic, de abt en broeder Jelke, die Friese wortels heeft, zijn vandaag onze gast. Wat kan Nijkleaster van de monniken op Schier leren?

Broeder Alberic schrijft: in onze traditie staat telkens teruggaan naar de basis centraal. Onze stichters zijn met een groep van pakweg twintig monniken hun eigen klooster uitgegaan, omdat ze zich er niet meer in thuis voelden. Ze hebben zich gevestigd in de bossen, in schamele houten gebouwtjes. Die oorspronkelijke inspiratie van helemaal opnieuw beginnen met 'niks' is voor ons inspirerend, maar wellicht ook voor jullie, in deze opbouwfase. Voor ons is dit 'niks' een 'niets dan God' - daarvan leven we.

(max. 50 deelnemers)

ZATERDAG 17 MAART 2018 ZIN IN OUDER WORDEN

Een dag om ervaringen te delen, te luisteren en te vieren rondom iets waarvan we hopen dat het ons allemaal gebeurt: ouder worden. Wat betekent ouder worden voor ons? Hoe kijken we naar onszelf? Als je ouder wordt, worden sommige dingen minder. Andere worden zeker meer.

Aan de hand van thema's als dankbaarheid, eenzaamheid, afhankelijkheid en nieuwe kansen gaan we op zoek naar de diepere laag. Hoe kunnen we verbinding vinden met onze spiritualiteit en/of geloof?

Pytsje Boonstra - was geestelijk verzorger in Dokkum en docent levensbeschouwing in Leeuwarden

PROGRAMMA VAN DE KLEASTER-ZATERDAGEN

ZATERDAG 14 APRIL 2018 VIND JE EIGEN TOON

Ken je de sfeer van de veelgeprezen film 'As is it in heaven' of de Friestalige bewerking 'Jou my wjukken'? Wil je een Nijkleasterdag doorbrengen in die sfeer? Ontspannen benaderen wat zingen voor jou zou kunnen zijn? Je energie inzetten om je eigen toon te vinden, de goede snaar te raken? Kom deze dag dan luisteren naar je lijf en stem. Met als kers op de taart wellicht 'Gabriëlle's song'.

Hindrik van der Meer - musicus/pianist verbonden met Nijkleaster in samenwerking met Trees van der Wal, docente chi tao (max. 50 deelnemers)



VIEREN EN VASTEN

De periode tussen Aswoensdag en Pasen, de veertigdagentijd, is van oudsher een tijd van vasten. In onze wereld van overvloed zoeken veel mensen in deze weken naar eigen manieren van vereenvoudigen, verdiepen en delen. In Nijkleaster ben je elke donderdagavond welkom voor een korte viering in de kerk. Daarna eten we soep met brood. Iedere week kiezen we samen een goed doel om financieel te ondersteunen.

Je bent van harte welkom om aan te schuiven. Het is niet nodig om je op te geven.

Data: donderdag 22 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart,
22 maart 18.00 - 19.30 uur



DE PAAS-CYCLUS

WITTE DONDERDAG

Op Witte Donderdag krijgt 'Vieren en vasten' een bijzondere kleur. Jezus vierde met zijn leerlingen het Joodse Paasfeest. Daarbij kwamen gerechten op tafel met een symbolische betekenis: brood voor onderweg, iets bitter en iets zoets. Ook wij proeven daarvan. Zoals op de andere donderdagen is er een korte viering en een gezamenlijke maaltijd.

donderdag 29 maart 18.00 - 19.30 uur

GOEDE VRIJDAG

Met een ingetogen viering rondom het kruis staan we stil bij de dood van Jezus en bij het lijden van zoveel mensen in de wereld.

vrijdag 30 maart 19:30 uur

STILLE ZATERDAG

Op deze dag van verstilling is er een extra kleasterochtend met een ochtendgebed, kennismaking en kleasterkuier.

Als afsluiting delen we ons meegebrachte brood.

zaterdag 31 maart 9.30 - 12.30 uur

PASEN

In alle vroegte, om 6.00 uur, begint de Paaswake met een paasvuur buiten bij de kerk. Na een feestelijk Paasontbijt gaan we wandelen. Om 9.30 vieren we uitbundig het Paasfeest.

zondag 1 april 6.00 en 9.30 uur

21 JUNI MIDZOMERNACHT

Op 21 juni staat de Nijkleaster activiteit in het teken van Midzomer. En in verband daarmee de persoon die binnen de kerkelijke traditie daaraan verbonden is: St. Jan (Johannes de Doper). We staan stil bij de omkeer van de zon en de momenten van omkeer en transformatie in ons eigen leven. Qua bloem krijgt het St. Janskruid een rol. Het is de plant die bloeit tijdens het langst van de dagen en daarom vernoemd is naar St. Jan. Verder staat deze avond natuurlijk in het teken van 'moai waar en lange dagen'. Het precieze programma volgt later.



MET NIJKLEASTER DE BERGEN IN MEDITATIEVE HUTTENTOCHT IN OOSTENRIJK

Een week lang te voet van hut naar hut trekken door het hooggebergte van de Hohe Tauern, dat is een bijzondere ervaring. De bergen zijn majestueus, het lopen brengt je terug bij de eenvoud. We lopen in het ritme van stilte, bezinning en verbinding. In de berghut wacht ons een stevig avondmaal en leggen we ons te slapen in het Lager, een eenvoudige slaapzaal. Ook als je geen ervaring in de bergen hebt, nemen we je graag mee. Een goede conditie is wel noodzakelijk. Ben je nieuwsgierig, meer informatie is te vinden op www.nijkleaster.nl

Mogelijk komt er tegelijkertijd een wandelweek met dagwandelingen vanuit het pension in het dal (Wald im Pinzgau). Houd de website in de gaten.

Datum: zaterdag 30 juni - zaterdag 7 juli 2018

Onder leiding van Jaap Nieuwenhuis, berggids, en Saskia Leene, kleasterpastor

AGENDA NAJAAR 2017 - VOORJAAR 2018

ACTIVITEIT	DATUM	TIJDSTIP	WAT?
Kleaster-ochtend	ledere woensdag	09.30 uur	Viering, koffie, wandeling, lunch.
Túnpreek	17 september 2017	10.00 uur	Openluchtviering in de Notaristún van Jorwert.
Kleaster-zondag	17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli	09.30 uur	Viering, koffie, verdieping.
Stilte ­ dag	1 oktober 2017	09.30 uur	Programma rond stilte in Nijkleaster.
Kleasterdag	14 oktober 2017	09.30 uur	Levenskunst - een dag op stap met Prediker.
Jaardag Nijkleaster	29 oktober 2017	14.00 uur	Verjaardag NK met workshops en viering.
Kleasterdag	18 november 2017	09.30 uur	Je eigen huis van stilte meenemen.
Kleasterdag	20 januari 2018	09.30 uur	Zielsverbanden
Kleasterdag	17 februari 2018	09.30 uur	Een dag met broeder Alberic en broeder Jelke van Schiermonnikoog.
Kleasterdag	17 maart 2018	09.30 uur	Zin in ouder worden.
Paascyclus	29 maart - 1 april 2018	Divers	Witte Donderdag tot Pasen.
Kleasterdag	14 april 2018	09.30 uur	Vind je eigen toon.
Vieren en vasten	donderdag 22 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart 2018	18.00- 19.30 uur	Viering en maaltijd.
Nijkleaster Pinksterpaad	21 mei 2018	09.00 uur / 12.00 uur	Eendaagse pelgrimage door Friesland. (Lange en korte tocht)
Midzomernacht	21 juni 2018	volgt later	Activiteit in het teken van Midzomer.
Met Nijkleaster de bergen in	30 juni - 7 juli 2018	n.v.t.	Meditatieve huttentocht in Oostenrijk.

De volledige agenda van Nijkleaster is ook te vinden op www.nijkleaster.frl/agenda



Nijkleaster

POSTADRES

Ewerwert 5, 9023 AV Jorwert

ADRES KERK

Sluytermanwei 4, Jorwert

CONTACT EN INFO

Kleaster-coördinator, Annet Draaisma

e-mail: a.draaisma@nijkleaster.nl / tel.: 06 191 674 55

www.nijkleaster.frl

Ons werk steunen?

Donateur: € 25 p.j. / Vriend: € 100 p.j.

IBAN NL02 ABNA 0541 4184 40

t.a.v. Stifting Nijkleaster

BEREIKBAARHEID:

De bus (lijn 93) komt door Jorwert. Het treinstation in Mantgum ligt op 2 kilometer van Jorwert.

Als u met de auto komt kunt u het beste parkeren in de berm, aan de rand van het dorp.

Zo proberen wij de bewoners van Jorwert niet te veel te belasten met overal geparkeerde auto's.

Van de rand van het dorp naar de kerk is het 300 m.



**Protestantse
Kerk**

Nijkleaster is een pioniersplek van
de Protestantse Kerk in Nederland



stH Studio
Haaima
reclame en ontwerpstudio