



column

LC 22/2  
2014

wimbeekman



## Nijkleaster

**H**oe dicht ik Jorwert nader, hoe imposanter de machtige kerk oprijst tussen de huizen en het groen. Wanneer ik ten slotte voor de middeleeuwse muren sta, valt mijn oog op de bijbeltekst boven de ingang: 'Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat.'

„Beetje dreigend, niet?“, merkt dominee Hinne Wagenaar op, „voorlopig betrek ik het maar op de oneffenheden in de vloer - dus kijk uit waar je loopt!“ Hinne is predikant van Jorwert e.o. en beoogd Prior van Nijkleaster.

Moderne kloosterlingen willen ons hier een Friese plek bieden om tot jezelf te komen en God te vinden. Die schijnt hier verdwenen te zijn, maar zijn huis staat nog recht overeind. Terwijl ik de kerk van binnen bewonder, denk ik: „Als ik Onze Lieve Heer was, wist ik wel waar ik vannacht zou gaan slapen.“

Wanneer ik weer naar huis rijd, ben ik onder de indruk van alles

## Gewoon zitten en niet te veel zeggen

wat dominee Hinne en de zijnen doen om God weer in Jorwert terug te krijgen. En van die bijbeltekst boven de ingang.

Prediker 4:17. Thuisgekomen zoek ik hem op. Een moderne bijbelvertaling zegt: 'Betreed Gods tempel met bescheiden tred. Je kunt er beter heengaan om te luisteren dan om er het offer van een dwaas te brengen.'

Het gaat dus om bescheidenheid, nooit de sterkste kant van gelovigen geweest. Wij geloofden niet alleen met stelligheid onze waarheden, wij hadden ook nog eens een duidelijke mening over de diepste overtuiging van anderen. 'Wie niet voor ons is, is tegen ons.'

Men vermoedt dat Prediker in de avond van zijn leven deze mooiste gedichten uit de Bijbel heeft neergeschreven. Mooi omdat zij zo mild zijn en voorzichtig; aarzelend zelfs. Prediker weet het allemaal niet zo zeker.

Mooi dat ze in Jorwert vroeger de bescheidenheid van Prediker boven de kerkdeur hebben gezet. En dat prior Hinne heden ten dage 'kloosterwandelingen' aanbiedt: eerst een half uur zwijgen, nog eens een half uur denken en dan een half uur gesprek, waarin het vooral aankomt op luisteren.

Meer en meer ontdek ik wat ik eigenlijk zou willen in de kerk: gewoon zitten en niet te veel zeggen. Goddank geen oordeel hoeven hebben. Een mooi lied, een innig gebed en een weinig bezinning.

Wel even wennen voor een dominee.

> [wim.beekman@lc.nl](mailto:wim.beekman@lc.nl)