

Fries Nijkleaster spiritueel miljoenenproject

Nijkleaster is niet alleen de droom van dominee Hinne Wagenaar en zijn vrouw Sietske Visser uit Wirdum. Ook de niet-gelovige filosoof Eric Hoekstra riep er vorig jaar toe op vanuit zijn verblijf in een ton in Leeuwarden. Doopsgezinden, evangelischen en rooms-katholieken - vanuit hun rijke monastieke traditie - geven eveneens respons.

Door Wiebe van der Hout

Voor rooms-katholieken is de stichting Nijkleaster met louter protestantse bestuurders misschien wel te reformatorisch. Initiatiefnemer predikant Hinne Wagenaar krijgt vaak te horen dat „it net roomsker moat” met zijn

plannen voor een nieuw Fries klooster, waarvoor inmiddels een stichting zich inspant.

Er is nog geen cent voor het spirituele centrum dat enkele miljoenen gaat kosten, zo vertelde Wagenaar gisteravond tijdens een lezing bij het Titus Brandmuseum in Bolsward. „It moat net sa wêze dat wy minsken strûpe moatte, omdat der te min jild is. Dan wurdt it elitêr en te djoer om ticht by minsken te stean dy't der ferlet fan ha.”

Wagenaars ideaal verbindt twee sporen. Het ene is een geestelijk centrum voor bezinning, gebed en retraite. Een plek van rust in een harde wereld, net als in de Middeleeuwen. „Ek in hurde tiid fol earmoede, oarloch en sykte. Fan mûntsen wurdt foaral ek ferteld dat se dwaande wiene mei it bouwen fan diken tsjin it wetter, mei ûnderwiis, sûnenssoarch en ekonomy bûten dat se it evangeelje brochten. Wy wolle in dyk wêze tsjin leven, drokte en stress.”

Voorbeeld voor het eerste spoor is wat dit betreft Holden Village, een luthers spiritueel centrum in een uitgewoond mijncomplex in de bergen in de Verenigde Staten. „It brûst yn dy mienskip”, weet Wagenaar, wiens vrouw Sietske Visser enkele maanden in die gemeenschap werkte als vrijwilliger. Idealiter moet verblijf in Nijkleaster persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing opleveren.

Het tweede spoor aan de basis van Nijkleaster moet de Friese (kerk)geschiedenis, taal en cultuur worden. Wagenaar sprak van een oecumenische oefenplek voor Friese liturgie en een broedplaats voor kunstenaars, musici en strijders met het hart op de goede plaats. „It moat net omkeard rassistysk wêze, mar op basis fan de eigen Fryske woartels iepen stean foar eltsenien wêr dan ek wei”, waarschuwde de protestantse predikant. Als voorbeeld hierbij geldt de Schotse eiland-

communauteit Iona met wortels in de Keltische traditie.

Jan Bakker uit Bolsward zette vraagtekens bij dit „haast nationalistische” uitgangspunt. „Friesland is mij dierbaar, maar leven uit een godsbesef overstijgt dat.” Wagenaar antwoordde hierin geen spanning te voelen. „It lokale en globale, it lytse en it grutte heart neffens ús by elkoar. Yn it bibelboek Hannelingen is te lezen dat elts fanút de eigen tradysje Kristus folgje mei, mar wy moatte wol foarsichtich wêze.” Daarom is de naam Nijkleaster ook verkozen boven Frysk Kleaster.

De stichting zoekt voor het centrum een stille plek in een gemeente of parochie die moeite heeft het spirituele leven in haar kerk gaande te houden en waarvan de gemeenschap bereid is mee te werken. „In net gewoan plak, dêr't je fiele dat je boppe jesels úttild wurde”, schetste Wagenaar.

Het mag geen recreatiecentrum wor-

den. De ontmoetingsplaats moet eenvoudige maar goede gemeenschappelijke faciliteiten krijgen en een vaste gang door de dag en de week met 's morgens en 's avonds vieringen. Gedacht wordt aan een (semi)permanente staf, meewerkende vrijwilligers en gasten (mannen, vrouwen en kinderen) die er langer of korter verblijven.

Marga Claus uit Easterein, als 'neokatholiek' al zeven jaar bezig om persoonlijke spiritualiteit te ontwikkelen, riep het stichtingsbestuur op niet met het zoeken van een plek en financiering te beginnen. „Begjin mei spiritualiteit yn jimme eigen groep. It moat in siel hawwe.” Wagenaar zei er meer voor te voelen dat leerproces in Nijkleaster te doen met komende en gaande mensen.

Een andere aanwezige tipte een webmaster in het bestuur op te nemen om jeugd te interesseren. Wagenaar: „Wy ha tiid en geduld nedich. Wy moatte ús net ferlieze yn aksje, aksje, aksje.”