



Stifting Nijkleaster

Ewerwert 5

9023 AV Jorwert

info@nijkleaster.nl

www.nijkleaster.nl

IBAN NL02 ABNA 0541 418 440

Kamer van Koophandel: 011511683. Erkend ANBI

Nieuwsbrief zomer 2016

Jorwert, 21 juni 2016.

Beste stipers en freonen van Nijkleaster,

Op de langste dag van het jaar en daarmee aan het begin van de zomer brengen wij jullie graag op de hoogte van enkele ontwikkelingen bij Nijkleaster. Allereerst zijn we heel blij met de komst van de nieuwe kleaster-pastor ds. Saskia Leene. Zij stelt zichzelf hieronder voor. Wij zien uit naar de samenwerking die na de zomer begint (voor een periode van 3 jaar, 10 uur per week). Verder praten we u in deze nieuwsbrief bij over de ontwikkelingen rond het klooster-pand, vindt u een agenda en delen we graag een gebed met u.

Geluksvogel...

Een geluksvogel voel ik me, nu ik binnenkort ga werken als kleaster-pastor in Nijkleaster. Het afgelopen jaar was ik er al vrijwilliger en ik heb Nijkleaster leren kennen als een weldadige plek. Het rustige ritme schept ruimte om tot jezelf te komen en om elkaar te ontmoeten. Ruimte ook om stil te staan bij God (of hoe je de bron waaruit je leeft zou noemen). Misschien wordt dat straks wel mijn belangrijkste taak als kleaster-pastor: om te helpen die ruimte te bewaren, waarin ieder zich welkom mag weten.

Ik heb eerder gewerkt als geestelijk verzorger in Leeuwarden en korte tijd als predikant in de Slachsang. De afgelopen jaren ben ik opgeleid tot geestelijk begeleider bij de Karmelieten (een katholieke kloosterorde) in Nijmegen, in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit. Sindsdien geef ik geestelijke begeleiding aan mensen die aandacht willen geven aan de binnenkant van hun levensweg.



Met mijn man en onze drie opgroeiende jongens woon ik in Sneek. Friese wortels heb ik niet, maar als meisje van een jaar of twaalf logeerde ik met mijn ouders en zussen in ... Jorwert. We mochten met oud en nieuw de klok luiden, voor mij, opgroeiend in een forenzendorp in de buurt van Amsterdam, een onvergetelijke ervaring.

Graag tot ziens, in Nijkleaster!

Stand van zaken bij Nijkleaster

In de dorpskrant van Jorwert schreven we deze impressie van de stand van zaken bij Nijkleaster. Dit delen wij ook graag met allen die zich met ons verbonden voelen.

Nijkleaster, voorjaar 2016

Nijkleaster is nu drie en een half jaar onderweg als plek van 'stilte, bezinning en verbinding'. In die eerste jaren is er heel veel gebeurd en is Nijkleaster een bekende naam geworden, zeker in de wereld van kerk en spiritualiteit. De vaste activiteiten van Nijkleaster, die in samenwerking met de kerkelijke gemeente Westerwert uitgevoerd worden, lopen goed. Dit zijn de kleaster-ochtenden op woensdag (iedere week), de kleaster-zaterdagen (een keer per maand) en het Nijkleaster Pinksterpaad op Pinkstermaandag. Tussendoor hebben wij de zogenaamde 'programma's op maat' wanneer groepen een eigen programma krijgen bij Nijkleaster. Dit zijn diverse groepen van scholen, bedrijven en kerken.

De inhoud van de activiteiten is natuurlijk niet altijd gelijk. Op woensdag is het programma open en worden mensen uitgenodigd om na te denken over hun eigen leven (vaak aan de hand van een tekst). Op de zaterdagen en de 'programma's op maat' is er een grote diversiteit aan thema's. Enkele thema's van het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld: 'Op adem komen', 'Ontmoeten', 'Bijbellezen zoals in het klooster', 'Fryske Poëzie', 'De kunst van duurzaam leven', 'Zen meditatie' en 'Benedictijnse spiritualiteit'.

Dit jaar was het thema van het Pinksterpaad 'Frisse wyn': over spiritualiteit, natuur en duurzaamheid. Bij alle activiteiten is er altijd een korte viering in de kerk, een kleaster-kuier en een moment van ontmoeting met koffie, thee en/of eten. Op de kleaster-zaterdagen wordt er altijd een kleaster-maaltijd aangeboden in het café en bij de 'programma's op maat' is dat ook vaak het geval. De deelnemers aan de Nijkleaster activiteiten waarderen de combinatie van kerk én buiten én café.



De afgelopen maanden hebben wij onze activiteiten verminderd vanwege het toneelstuk 'Skûlje yn Jorwert'. Op zondag 1 mei was er een speciale 'Skûlje yn

Jorwert-dienst'. Dat leverde een bijzondere dienst op. Een verslag van de dienst en de toespraak kunt u [hier](#) vinden.

De Castelein-boerderij

Sinds de herfst van 2014 probeert Nijkleaster een plan te ontwikkelen voor een creëren van een kloostergebouw op het erf van de familie Castelein, midden in het dorp. Wij hebben in het begin meteen contact gezocht met Doarpsbelang om te overleggen. Wij kregen toen onder meer het advies om de directe burens bij het ontwikkelen van de plannen te betrekken. Wij hebben plannen gemaakt, en ook weer bijgesteld na kritiek van deze toekomstige burens. Nadat Nijkleaster een informatieboekje had geschreven voor de dorpsgemeenschap, zijn die plannen in het voorjaar van 2016 besproken tijdens de zogenoemde keukentafelgesprekken.

Nijkleaster is blij dat er over de plannen is gesproken. De kritiek en zorgen die geuit zijn worden serieus genomen. De negatieve toon die zo nu en dan tijdens de dorpsgesprekken doorklonk heeft ons wel pijn gedaan. Het bestuur van Nijkleaster heropent daarom opnieuw het proces van reflectie over de locatie voor het kloostergebouw. Wij staan open voor alternatieven en houden alle mogelijkheden opnieuw tegen het licht, ook de locatie van de Castelein-boerderij. Dit zal de nodige tijd kosten. Wij hopen u daarover in de loop van 2016 meer te kunnen vertellen.

Aankondiging:

begin zomer: Nieuwe jaarprogramma is gereed (o.m. op de website)

begin zomer: Jaarverslag over 2015 wordt gepubliceerd (op de website)

28-30 oktober: Tentoonstelling Jentsje Popma in de kerk van Jorwert

30 oktober: Jaardag van Nijkleaster met diverse workshops (14.00 uur)

De volledige agenda van Nijkleaster vindt u op www.nijkleaster.frl/agenda

Gebed om wa(a)rmtē

Graag deel ik met u een gebed dat we dit seizoen vaak hebben gebeden tijdens onze gebedsdiensten. In een wereld die overspoeld wordt door haat en geweld, blijven wij deze woorden bidden (zie volgende pagina).

Gebed om wa(a)rmte

Ivige, goede God
wy waarmje ús
oan de belofte fan
in goede, in hiel-makke skepping.

Wy hâlde it by
louter de leafde as iennichst wapen,
bliuwe sykjen nei fersoening en frede,
bliuwe langjen nei freonskip.

Hjoed jouwe wy elkoar
oan jo hoede
oan elkoars omtinken en soarch.

Amen

Eeuwige, goede God
wij warmen ons
aan de belofte van
een goede, geheelde schepping.

Wij houden het bij
louter de liefde als enige wapen,
blijven zoeken naar verzoening en vrede,
blijven verlangen naar vriendschap.

Elkaar bevelen wij vandaag
aan uw hoede
aan elkaars aandacht en zorg.

Amen

Goede simmer tawinske en mei de hertlike groetnis,
namens het hele Nijkleaster-team,



(Hinne Wagenaar, pionier-predikant voor Nijkleaster)