

## **Gebed om wa(a)rmte**

Ivige, goede God  
wy waarmje ús  
oan de belofte fan  
in goede, in hielmakke skepping.

Wy hâlde it by  
louter de leafde as iennichst wapen,  
bliuwe sykjen nei fersoening en frede,  
bliuwe langjen nei freonskip.

Hjoed jouwe wy elkoar  
oan jo hoede  
oan elkoars omtinken en soarch.  
Amen

-----

Eeuwige, goede God,  
wij warmen ons  
aan de belofte van  
een goede, geheelde schepping.

Wij houden het bij  
louter de liefde als enige wapen,  
blijven zoeken naar verzoening en vrede  
blijven verlangen naar vriendschap.

Elkaar bevelen wij vandaag  
aan uw hoede  
aan elkaars aandacht en zorg.  
Amen