



Stifting Nijkleaster

Ewerwert 5

9023 AV Jorwert

info@nijkleaster.nl

www.nijkleaster.nl

Banknr: 54.14.18.440

Kamer van Koophandel: 011511683. Erkend ANBI

Jorwert, september 2013

Beste stipers en freonen,

De respons op Nijkleaster in dit eerste jaar is overweldigend, zowel qua deelname aan de activiteiten als inhoudelijke belangstelling. We zijn hier erg verheugd over maar proberen te midden van dat alles de rust te bewaren en onze missie scherp in het vizier te houden. Namelijk om plaats aan te bieden (en uit te bouwen) voor 'stilte, bezinning en verbinding'. Graag willen we jullie allemaal, die met Nijkleaster meeleven, informeren over de laatste ontwikkelingen én de plannen voor de nabije toekomst. Ik doe dat voor de duidelijkheid puntsgewijs.

1. Het **jaarprogramma voor 2013-2014** is uit. Je kunt hier alle (nieuwe) activiteiten in vinden. Je krijgt het bij deze brief digitaal of als folder meegestuurd. Wij pogen met het oog op besparing van de kosten en papier zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Bijna alle informatie komt op de website van Nijkleaster. Het jaarprogramma kun je vinden op de home-pagina van Nijkleaster. Ook via de Nijkleaster facebook-pagina (en twitter) is er veel verbinding. Ook al hebben sommigen een natuurlijke weerstand tegenover de sociale media, toch vervullen ze voor een beweging als Nijkleaster een belangrijke functie. Het is een poging waard. Opgave voor de activiteiten kan via de website (of schriftelijk).
2. **Welkom op de jaarlijkse Nijkleaster-dag** die sinds 2010 wordt gehouden aan het eind van oktober. Dit jaar ben je van harte uitgenodigd op **zondagmiddag 27 oktober**. Inloop tussen 14.00 en 14.30 uur. Na het openingsprogramma zijn er 4 werkplekken, verspreid over Jorwert (zingen o.l.v. Hindrik van der Meer/kleaster-kuier o.l.v. Sietske Visser/Chassidische verhalen o.l.v. Jan Henk Hamoen en een inleiding over het verleden, heden en de toekomst van Nijkleaster door Henk Kroes). We sluiten de middag af met een slotviering (16.30 uur) o.l.v. Hinne Wagenaar. Opgave is niet nodig. Na de opening kun je werkplek kiezen. Kom gerust, het wordt vast niet zo druk als vorig jaar.
3. Organisatorisch staan de ontwikkelingen niet stil. Naast het bestuur van Nijkleaster staat de kleaster-ried voor de dagelijkse uitvoering en ontwikkeling van het Nijkleasterprogramma. Er is een team van voorgangers ontstaan voor de inhoudelijke leiding van vieringen en activiteiten. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief. Voor al deze mensen (bestuur, kleaster-ried, voorgangersteam en vrijwilligers) is er een speciale **ontmoetingsdag op zaterdag 16 nov.** (13.30 – 18.00 uur) met een theatervoorstelling door

Kristen Benschop. Als je overweegt om vrijwilliger te worden bij Nijkleaster kun je je opgeven voor deze dag (via 'contact' op de website).

4. Ook de **financiële kant van Nijkleaster** is belangrijk. We hebben jouw bijdrage (meeleven, meedoen, meebidden) hard nodig. Ook je financiële bijdrage is van harte welkom. Voor vrienden van Nijkleaster is dat € 100,- per jaar, voor donateurs € 25,-. Voor het realiseren van onze droom (het verder aanpassen van de kerk en het verwerven en ontwikkelen van een eigen kloosterpand), hebben we veel geld nodig. Daarom hopen we ook op legaten, erfenissen en andere bijdragen. Nijkleaster heeft hiervoor een nieuwe bankrekening geopend, namelijk: 54.14.18.440 ten name van Nijkleaster, Jorwert. Het oude rekeningnummer (29.45.10.125) wordt binnenkort opgeheven.

5. Op onze website vind je het **jaarsverslag van Nijkleaster 2012**. Je kunt bv. in het zoekgedeelte 'jaarsverslag' intypen. Je vindt dan het hele jaarsverslag incl. de activiteiten, publiciteit, winst en verliesrekening. Als je dan toch de jaarsverslagen ziet, klik dan ook even op het jaarsverslag van de landelijke PKN. De opening van Nijkleaster heeft een prominente plek gekregen in het publieksjaarsverslag 2012 door middel van 6 paginagrote foto's van onze opening. Maar ook inhoudelijk wordt Nijkleaster meermalen genoemd. De landelijke kerk heeft een koers van 'pionieren' ingezet: 'Pionieren is in de modder staan'. Bij ons is dat letterlijk soms het geval!

Ik sluit af met een gebed dat we regelmatig bidden:

Leer mij langzamer te lopen, Heer.
Geef mij te midden van de verwarringen van de dag
de rust van de eeuwige bergen.
Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust
doordat het stil wordt in mijn ziel.
Laat mijn versnelde pas vertragen
met het oog op de ruimte van de eeuwigheid.
Leer mij de kunst van het vrije ogenblik.
Leer me langzamer te lopen,
om een bloem te zien,
een paar woorden te wisselen met een vriend,
een hond te aaien,
een paar zinnen in een boek te lezen.
Leer mij langzamer te leven, Heer
en geef me de wens
diep in de eeuwige grond te wortelen,
opdat ik groei naar mijn ware bestemming. (Anselm Grün, *Mijn Gebedenboek* (2011), 78)

Mei de hertlike groetnis, namens het hele Nijkleaster-team,



(Hinne Wagenaar, pionier-predikant voor Nijkleaster)