



Nijkleaster, Kryst 2015

De pioniersplek Nijkleaster vierde in oktober haar derde jaardag. We blikken in grote dankbaarheid terug op het derde jaar: 2015. Tegelijk kijken we in deze periode van advent verwachtingsvol vooruit hoe Nijkleaster zich verder zal ontwikkelen in het proces van pionieren. We leren bv. langzamerhand dat stilte niet betekent dat we ons afsluiten voor drukte en lawaai, maar dat we in de stilte juist béter proberen te luisteren. In de WC's stond vorige maand op het krijtbord: 'Het tegenover van praten is niet zwijgen, maar luisteren.'

Daarbij hoort het luisteren naar mensen om ons heen, naar onszelf en naar wat God ons te zeggen heeft. Maar ook naar alle rumoer op aarde: armoede, onrecht, oorlog en geweld, schade aan de aarde. Het zijn de diepe wonden van onze wereld die zorgen voor enorme aantallen mensen op drift. Het baart ons grote zorgen.

Sinds het begin is Nijkleaster verbonden met de gemeente Westerwert. In de kerstavond-dienst (Weidum 24/12, 20.00 uur), lezen we het verhaal van Sadako Sasaki, het Japanse meisje dat aan de gevolgen van de bom van Hiroshima overleed in 1955. Zij probeerde 1000 kraanvogels te vouwen als 1000 gebeden om genezing en heelheid. Het lukte haar in haar eentje niet. Maar wij laten haar hartekreet om vrede doorklinken en vouwen met haar mee.

Team Nijkleaster