

De iene foet foar de oare

Jo helje my út myn feilichheid,
God, jo wolle mei my op wei
nei wa't ik bin yn jo stoutste
dreamen.

Gean mei my dizze wei nei
wier libjen. Sa't jo ek geane
mei dyjinge foar wa't it thús
gjin libben mear wie en dy't no
op 'e flecht binne. Sy langje
likegoed nei neat oars
as nei it wiere libben.

Wês mei ús allegear.

De ene voet voor de andere

U haalt mij uit mijn veiligheid,
God, u wilt met mij op weg
naar wie ik ben in uw stoutste
dromen.

Ga met mij deze weg naar
echt leven. Zoals u ook gaat
met hen voor wie het thuis
geen leven was en die nu
op de vlucht zijn. Ook zij
verlangen naar niets anders
dan naar echt leven.

Wees met ons allen.

Uit: Gedachten & gebeden voor de veertigdagentijd
in het voetspoor van Dag Hammarskjöld
(vertaling: Nijkleaster)